



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977



2013 - 2014

Gary C.K. HUAN (UR Bşk.)

Müfit ÜLKE (2420.Böl.Guv.)

Ali DOĞAN(1.grup .Guv.Yrd.)

Tarih: 16.06.2015 **Toplantı No:** 1888 / 47 **Bülten No:** 1492 **Kuruluş:** Mart 1977 **Charter :** Mart 1980
23.06.2015 1889 / 48

DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,

Bu haftaki toplantımızı kulüp üyelerimizle birlikte sınır ötesinde Yunanistan'ın Kastanyas beldesinde Stavro'nun Yeri'nde gerçekleştirdik. Sohbetin ve dostluğun olduğu güzel bir ortamı paylaştık.

2420. Bölge Governörlük devir teslim töreni İstanbul'da Pazar akşamı gerçekleştirilecek. Bu törene ben ve eşim Özlem kulübümüzü temsilen katılacağız. Dönemimizin sonuna yaklaşıyoruz, gelecek dönem başkanı hazırlıklarını tamamladı. 1 Temmuz'dan sonra yeni dönem başlamış olacak. Geriye dönük baktığımızda görülüyorki bir yıl içerisinde bir çok faaliyet, yardım ve destek gerçekleştirmişiz, yaşamlara dokunmuşuz, ne güzel.

Tam hakikaten neler yapmışız diye övünmeye başlayacakken sevgili GDG Ömer Tezcan'dan dinlediğim bir fıkra hemen aklıma geliverdi, aktarmak isterim. Amerika'da bir felaket olur. Bir yolcu uçağı şehir içindeki bir nehre acil iniş yapmak zorunda kalır. Ortalık karışır, bir can pazarı yaşanmaktadır. O sırada nehrin üzerindeki köprüden geçmekte olan Michael felakete tanık olur ve hemen yardıma koşar. Bir çok kişinin yaşamı kurtarılır ama akıllarda bizim Michael'ın hikayesi kalır. Çünkü o annesinden ayrı düşmüş bir bebeği kazadan kurtarır, büyük olay. Tabi TV haberleri, programları nasıl kurtardın, ne yaptın, korkmadın mı? Michael artık çok meşhur, konuşmalara davet edilir, olayı anlatması, kahramanca müdahalesi takdir görür. Başka eyaletler, geziler, konuşmalar da bunlar tekrarlanır bir 40 yıl neredeyse bir ömür böyle geçer. Ama gün gelir Michael ölür ve meleklerin karşısına çıkar. Ama gergindir biraz, alışkanlığı üzerine der ki herhalde beni tanıdınız, ben Michael, hani şu kahraman olan, hani bebeği uçak enkazından....Melekler tamam tamam derler, seni tanıyoruz, tabiki cennete gideceksin. Yalnız senden bir şey istiyoruz, içeride çok fazla konuşma, hikayeni fazla anlatma lütfen. Şaşırır, neden der, Michael ? Çünkü içeride Nuh peygamber var, böyle konuşulunca biraz alınıyor.

Evet Rotary'de başkanlık bir bayrak yarışı. Çok şey yaptık, bir çok da yapılacak şeyler var. Yeni dönemde bunlar ve daha fazlası gerçekleştirilecek.

Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum: "Rotary ile ışık saçın".

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUÇLU 2014 – 2015 Dönem Başkanı

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ :	Cengiz TUĞLU – Muzaffer MEMİŞ – Orkun BÖLENLER		
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ :	Ahmet ÇELİK – Gürkan KÖMÜRCÜ – İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ Oktay ALEMDAR – Tark ETKER		
DEVAM DURUMU :	55.00		
MUTLU GÜNLERİMİZ :	16 HAZİRAN Emir ALP	Doğum Günü	
	17 HAZİRAN Nil Güneş ÇELİK	Doğum Günü	
	19 HAZİRAN Tuğçe KARAKUŞ	Doğum Günü	
	21 HAZİRAN Tülay CEYLAN	Doğum Günü	KUTLARIZ.....

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ :	Emre ALP – Gürkan KÖMÜRCÜ – Halil ALTUĞ – İsmail GÜMÜŞDERE Kaan UZUNCA – İsmet AÇIKGÖZ – Mehmet EREN – Muzaffer MEMİŞ Oktay ALEMDAR – Orkun BÖLENLER – Reşat AYAN – Tark ETKER		
MUTLU GÜNLERİMİZ :	02 TEMMUZ Ebru ALEMDAR	Doğum Günü	
	02.TEMMUZ Ecem EREN	Doğum Günü	KUTLARIZ.....
DEVAM DURUMU :	40.00		

Sisler Arasında Selimiye ve Muradiye...Enver ŞENGÜL



Önümüzdeki hafta toplantımız: **30.Haziran.2015 Salı** saat 20.00 de Yunanistan Orestia Aya Yorgi de

Başkan : Cengiz TUĞLU
Üye : Muzaffer MEMİŞ
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Demirkan ÇAĞLAYAN
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13

Sayman : İsmail BİLGİ

edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

EDİRNE LİSESİ TARİHÇESİ

Edirne Lisesinin tarihini ve zaman içindeki gelişmelerinin incelerken, onu çeşitli bölümlere ayırmak suretiyle incelemekte yarar vardır.

Edirne Mekteb-i Rüştîyesi (1857-1885)

Edirne Mekteb-i İdadi-i Mülki (1885-1909)

Edirne Mekteb-i Sultanisi (1909-1923)

Edirne Erkek Lisesi (1923-1935)

Edirne Lisesi (1935-1992)

Edirne Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (1992-1998)

Edirne Anadolu Lisesi (1998-.....)

EDİRNE MEKTEB-İ RÜŞTİYESİ

Maliye Bakanlığının hicri 24 Ramazan 1269 (Miladi 1 Temmuz 1853) tarihli ilmuhaberinde giderleri hazine tarafından kesilen %2'lerden karşılanmak üzere, meclis-i maarifce Edirne'de bir Mekteb-i Rüştîye açılması konusunda padişah buyruğu bulunmasına karşın, okulun açılması ancak 4 yıllık bir gecikmeden sonra 1857 de mümkün olmuştur.

Edirne'de ilk Rüştîye 1857 yılında bugünkü belediye binasının karşında bulunan Selimiye parkı içinde idi. Ahi Çelebiye ait sıbyan mektebi ile yanındaki dar-ül kurası birleştirilerek Rüştîyesi olarak hizmete açılmıştır. Bu okul batılı anlamda ilk çağdaş eğitim kurumudur.

EDİRNE MEKTEB-İ İDADİ-İ MÜLKİ

1885-1886 öğretim yılından başlamak üzere rüştîye okuluna idadi okuluda eklendi. Bu sayede ortaöğretim iki kademeli hale geldi. Rüştîye ortaokul, idadi de lise eğitimi vermeye başladı. Böylece ortaöğretim kalitesi artırılarak üniversite öğretimine daha kaliteli öğrencilerin gönderilmesi sağlanmış oldu.

EDİRNE MEKTEB-İ SULTANSİ

İkinci Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılından sonra, idadiler ele alınarak, izleyen yıllarda 12 büyük il merkezinde bulunan idadilerin adları sultaniye çevrildi. Edirne ili bunların başında gelmekteydi. 1909 yılından itibaren, okulumuz, genişletilmiş kapasitesiyle ve yeni verilmiş olan , Edirne Sultanisi adıyla eğitimine devam etti. Ancak, ilerleyen zaman, Edirne için hiç de iç açıcı bir manzara göstermiyordu. Çünkü Balkanlar kaynamaktaydı ve harp kapıdaydı. Şükrü Paşanın muhteşem savunmasına rağmen, maalesef 26 Mart 1913 günü Bulgarlar Edirne'yi işgal etti. Savunma ve işgal süresince, yani 1912-1913 öğretim yılında, Edirne Sultanisi de eğitimine ara vermek orunda kadı. Bu süre içinde okulumuz binası hastane olarak hizmet vermiştir. 1913-1914 okulumuz yeniden eğitime başladı.

Ne var ki bu yıllar çok güç yıllardı. 1915 de Çanakkale savaşları başladı. Okulumuz bazı öğretmen ve öğrencilerinin bu savaşta şehit oldukları bilinmektedir. Ülkemizin yabancı devletler tarafından işgal edilmesi üzerine, bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşanın 10 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı başlamış oldu. Bu savaş sırasında 25 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar Edirne'ye girdi. İşgal boyunca, yani, iki ders yılı, Edirne Sultanisi de, tekrar eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Şanlı Türk ordusunun, 25 Kasım 192 Cumartesi günü Edirne'mizi Yunan işgalinden kurtarması üzerine, Aralık ayı başında yeniden eğitime başlandı. Yaklaşık ondört yıl Edirne Sultanisi adını taşıyan okulumuz, bu kısa süre içinde, harpler nedeniyle ortalama üç yıl, eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda kalsa da, çok, ama çok büyüksıkıntılar yaşasa da, yinede büyük bir fedakarlıkla, bu ülkeye çok iyi ve başarılı evlatlar yetiştirmiştir.

EDİRNE ERKEK LİSESİ

Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasını izleyen günlerde, Cumhuriyet ilan edilince okulumuzun adı Edirne Erkek Lisesi olarak değişti. Cumhuriyet ilan edildiğinde, Türkiye'de 4'ü kız, 15'i erkek olmak üzere sadece 19 lise bulunmaktaydı. Bu da Osmanlıdan devralınan orta öğretim kurumlarının ne kadar az olduğunun bir göstergesidir. Cumhuriyet yönetimleri eğitime gereken önemi vererek, bu kurumların gelişmesini sağladılar. Büyük Atatürk, daha Kurtuluş Savaşı bitmeden 16 Temmuz 1921 tarihinde Maarif Kongresini toplamıştır. Çok yoğun olan çalışmalarından zaman ayırarak, kongrede, Milli Eğitimle ilgili görüşlerini bildiren bir konuşmada yapmışlardır.

Ulu önder Atatürk 1930 yılının, Aralık ayında, Edirne'yi ziyaret etmişler ve 24 Aralık günü saat 11'de, Edirne Erkek Lisesini de şereflendirmişlerdir. Okulumuzda sınıflara girerek dersleri izlemiş ve öğrencilerle konuşmuştur. Okulumuz bu tarihten sonra büyük gelişmeler göstermiştir. Lisemizin yönetim ve öğretim kadrosu geliştirilmiştir. Örneğin 1932 de okulumuz müdürlüğüne atanan Suut Kemal Yetkin Bey, yüksek öğrenimini, Fransadaki Sorbon Üniversitesinde, felsefe üzerine yapmış bir kişiydi ve daha sonra Ordinaryüs Profesör Doktorluğa kadar yükselerek, Ankara Üniversite'sinde Rektör olarak görev yaptı. Yine o yıllarda ünlü şair ve edebiyatçı , ORHAN Şaik Gökyay ile ünlü edebiyatçı ve yazar Nihat Sami Banarlı edebiyat öğretmeni olarak Lisemizde görev yaptılar.

EDİRNE LİSESİ

1930 lu yıllarda okulumuzun, ortaokul bölümünde kız öğrenci yoktu. Kızlar halkevinin yanında bulunan kız orta okulunda okurlar, lise öğretimi için okulumuza gelirlerdi. Her ne kadar okulumuzun adı Edirne Erkek Lisesi olsa da, lise bölümüm karma idi. 1935-1936 eğitim yılının sonunda bastırılan okul yıllığının kapağında sadece EDİRNE LİSESİ yazmaktadır. Aralarında sonradan Milli Eğitim Bakanlığında yapan İlhami ERTEM'in bulunduğu 1936 mezunlarının, 6'sı kız öğrenciyi. 1943 yılında halk evin yanındaki kız orta okulu kapatılarak öğrencileri okulumuza nakledilince, Edirne Lisesi de, tam bir karma lise halini aldı.

1939 yılında İkinci Dünya Harbi başlayınca, Edirne için, dolayısıyla lisemiz için sıkıntılı günler yeniden başlamış oldu. 1940-1941 ders yılı başında, okulumuzun parasız yatılı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca , Kastamonu Lisesine nakledildiler. Aynı yıl Erkek İlk Öğretmen Okulu da bakanlıkça boşaltılarak öğrencileri Sivas İlk Öğretmen okuluna taşınmıştır. 1941 yılında Kız İlk Öğretmen okulu da boşaltılmış ve öğrencileri Konya'ya nakledilmiştir.

1940 yılında, Erkek İlk Öğretmen Okulunun boşaltılmış olduğu bina, 1941-1942 öğretim yılından itibaren Edirne Lisesine verildi. Okulumuzun genişleyen imkanlarıyla birlikte, ilerleyen yıllarda öğrenci sayısında artışlar görüldü.

YABANCI DİL AĞIRLIKLILİSE

1990 YILINDA Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği Başkanı Mehmet HALAZOĞLU'nun önderliğinde E.L.Y.D. ve 53 Edirne Lisesi mezunu bir vakıf kurdular. Bu vakfın adı Edirne Lisesi Eğitim Vakfıdır. Bu vakıf, Türkiye deki tarihi liselerin vakıflarının oluşturduğu, bir platform olan, TEVDAK isimli vakıflar birliğinin de üyesi oldu. O yıllarda ülkemizde yabancı dille eğitim yapan liseler kurulmaktaydı. Vakfımızın Tevdak daki etkili çalışmalarıyla, Edirne Lisesi yabancı Dil Ağırlıklı Liseler arasına alındı.

ANADOLU LİSESİ

Edirne Lisesi Eğitim Vakfının çalışmaları ve Tevdak'ın Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, okulumuz Anadolu statüsüne geçmiş oldu. Bakanlık onayında da belirtildiği gibi, Anadolu Lisesi statüsüne alınmasına rağmen, tarihi özellikleri dikkate alınarak, okullar kendi isimleri ile anılacaktı. Okulumuzun adı Edirne Lisesi olarak belirlendi.



Cemil GÜRLEYİK' in katkısı ile

Emeklilik hayali ikiye ayrılır. Emekli olunca dünyayı gezme hayali kuranlar ve sessiz, sakin bir sahil kasabasına yerleşip, müstakil evinin bahçesinde domates yetiştirmeyi düşleyenler... Biz ikincisine sesleniyoruz. Özellikle kalabalık şehirlerde yaşamayı sürdüren, her gün ömründen bir parçasını trafikte yitiren ve ruh emici gökdelenlerin arasında bir gıdım oksijene muhtaç kalan bizlerin, emekliliğimizde daha dingin bir hayat sürme isteğimiz hiçbir şekilde sıkıcı karşılanmamalı. Senelerini iş hayatına adanmış, 30 - 35 yıl devlete ya da özel sektöre hizmet vermiş büyüklerimizi düşündük, emekli olunca yaşayabileceğiniz 12 sahil kasabasını bulduk.

1 - Akarca

Akarca'yı çoğu insan bilmez. Çünkü burada sabahın ilk ışıklarına dek süren eğlenceler yoktur. Yalnızca buz gibi bir deniz ve dingin bir yaşam sürmeyi seçmiş emekli büyüklerimiz vardır. Genelde yazlıkçıların mekanı olan Akarca, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunuyor. Ege Denizi'nin en berrak hali, bu güzide sahil kasabasına bahşedilmiş desek yeridir.

2 - Bademli

Fotoğraf: Ercan Çelik

Eğer emekli ikramiyenizi Maldivler'e yatırmak istemiyorsanız, ikinci seçenek olarak Bademli Köyü'nü düşünebilirsiniz. Neden böyle diyoruz, çünkü Bademli'deki deniz, o gördüğünüz Maldivler'deki okyanustan farksız. Popüler olamamasının nedeni ise malum, zamane gençliği işte. Bademli'nin İzmir'in Dikili ilçesinin güneybatısında olduğunu da belirtelim unutmadan.

3 - Çukurbağ

Sessiz ve sakin bir hayat süreyim, domatesimi de ekeyim ama sıkılınca eğlenceden de çok uzak kalmayayım diyorsanız eğer, o zaman Çukurbağ Yarımadası'na yerleşebilirsiniz. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Çukurbağ, Meis Adası'nın manzarasıyla da büyülüyor insanı. Hem torunlarınız da çok sevinir bu duruma.

4 - Güzelçamlı

Hep özlediğiniz o bakir doğaya en sonunda kavuşacağınız bir yer Güzelçamlı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Güzelçamlı, dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip bölgelerinden biri. Hani gökdelenlerin arasında nefes alamıyoruz dedik ya, Güzelçamlı bu yönden ömürlük bir terapi niteliğinde anlayacağınız.

5 - Badavut

Issız, daha da ıssız, olabildiğine ıssız bir yer arayışındaysanız, taşı tarağı toplayıp Sarımsaklı Badavut'a yerleşebilirsiniz. Issız dediyseniz gözünüzü korkutmuş olmayalım, Ayvalık Sarımsaklı'ya çok yakınsınız aynı zamanda. Canınızı sıkıldığında, iki çift laf edeceğiniz insanlar da bulabilirsiniz istediğinizde.

6 - Mazı

Emeklilik hayalleri genelde Bodrum üzerinden yürüyor. Özellikle her 5 insanın 3'ünün domatesi hep Bodrum'da yetişiyor. Yaz aylarında Bodrum'un ne kadar kalabalık olduğunu söylememize gerek yok. Ama Mazı öyle mi? Değil tabi. Bodrum'da emeklilik hayalini kuranların, kesinlikle yerleşmesi gereken bir cennet köşesi Mazı.

7 - Palamutbükü

Yeryüzünde cenneti arıyorsanız, Palamutbükü'nün aradığınız yer olduğunu söyleyebiliriz. Tamam, belki domates yetiştiremeyebilirsiniz ama bol bol badem ağacı ekebilirsiniz. Datça'nın en huzurlu köşelerinden biri olan Palamutbükü'nde yeniden gençleştiğinizi hissedebilmeniz olası.

8 - Akyaka

Hem doğal güzelliklerin ortasında, hem de insanlarla iç içe bir emeklilik hayali düşünüyorsanız, Akyaka Gökova'nın büyüdü dünyasını da bir kolaçan edin bizce. Gökova Körfezi'nin en şahane koylarının bulunduğu Akyaka'da, kim bilir, belki bir pansiyon işletmeye başlar ve hayatınıza bambaşka renkler katarsınız. Bu da bir fikir.

9 - Turunç

Kışı sessiz, sakin köşemde geçireyim, yazın ise cıvıl cıvıl olsun etrafım diyorsanız, Marmaris'te yer alan Turunç'taki müstakil evinizin hayalini kurmaya şimdiden başlayın deriz. Yaz aylarında bol turist akınına uğrayan Turunç'ta, kışın ise birkaç pansiyon dışında herkes köşesine çekiliyor. Yılların yorgunluğunu üzerinizden atmak için Turunç biçilmiş kaftan.

10 - Köyceğiz

Son zamanlarda dikkat ediyoruz da, Köyceğiz gittikçe popüler olmaya başladı. Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun bu kadar uyumlu olduğu daha kaç yer var ki ülkemizde? Hem sessizliği seviyor, hem tarihe ilgi duyuyorsanız, emeklilik hayali kurmaya Köyceğiz üzerinden devam etmenizi tavsiye edeceğiz.

11 - Sokakağzı

İleride, 'nerede yaşıyorsun bey amca' diye sorduklarında 'Ege'nin en uç noktasında yaşıyorum delikanlı' cevabını verdiğinizi düşünün. İşte o an, bir delikanlının daha emeklilik hayaline yön vermiş olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız. Bizim için bir inci tanesinden daha da değerli olan Assos'un şirin bir sahil kasabası olan Sokakağzı, bizim de emeklilik hayallerimizi süslüyor.

12 - Söğüt

Konumu biraz sapa, kabul ediyoruz. Ama Söğüt bu güzelliğini, böylesine ulaşılması güç bir yerde olabilmesine borçlu. Marmaris'in en büyük köyü olan Söğüt, oldukça sessiz bir yer olmasına rağmen, çarşısı her daim cıvıl cıvıl ve capcanlı. İnsanlarla hem iç içe, hem de onlardan kendinizi bu denli soyutlayabileceğiniz başka bir yer daha var mı, bilmiyoruz.