



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977



2012 - 2013

Sakuji TANAKA (UR Bşk.)

Sait FEYZİOĞLU (2420.Böl.Guv.)

Akın TIRYAKIOĞLU (.Guv.Yrd.)

Tarih: 18.12.2012

Toplantı No: 1769

Bülten No: 1393

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;

Öncelikle 17.12.2012 Pazartesi günü Sayın Valimizin kulübümüzü ziyaretinden bahsetmek istiyorum. Dönem başında yönetim kurulu olarak bizler Valimizi ziyaret etmiştik. İade-i ziyaret bağlamında Valimiz' de kulübümüze geldi. Güzel bir sohbet toplantısı oldu. Projelerimizde her zaman destek olacağını, sivil toplum kuruluşlarının topluma her zaman katkı yapacağını kendilerinin de katkı sağlayan herkese destek olacağı mesajını verdi. Önümüzdeki günlerde bir Salı toplantımıza da katılabileceğini ifade etti.

Önümüzdeki hafta geleneksel yılbaşı yemeğimizi düzenleyeceğiz. Gelemeyecek olan arkadaşlarımızın kulüp sekreterimize bilgi vermesini önemle rica ediyorum. Yemeğimizin eşli olarak düzenleneceğini hatırlatmak istiyorum.

22 Aralık cumartesi günü Haskova kulübünün toplantı ve yemeğine katılacağız. Bu konuyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Bu haftaki toplantımızda 21 Aralık' ın Atatürk' ün Edirne' ye gelişi ile ilgili video gösterimi ile toplantımıza renk katan Faruk ETKER dostumuza teşekkür ederim.

Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUÇ

<u>DEVAM KARTI GETİRENLER</u> :	Hasan ALTUNTAŞ – Serhad CEYLAN
<u>MAZERETLİ ÜYELERİMİZ</u> :	Bülent EGELİ
<u>ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:</u>	Kaya ZEYBEKOĞLU – Kenan KARAKUŞ – Recayi ARAN
<u>DEVAM DURUMU</u> :	65.22
<u>MUTLU GÜNLERİMİZ</u> :	26.ARALIK Reşat AYAN Doğum Günü
	27 ARALIK Emir ÜLKÜMEN Doğum Günü
	29 ARALIK Z.Özlem TUĞLU Doğum Günü
	01 OCAK Esmâ MIHLAYANLAR Doğum Günü
	01.OCAK Munise EREN Doğum Günü
	01.OCAK. Serpil GÜMÜŞDERE Doğum Günü
	05 OCAK Meliha-Recayi ARAN Evlilik Yıldönümü KUTLARIZ....

Önümüzdeki hafta toplantımız: 25.Aralık.2011 Salı ROTARY EVİN de EŞLERİMİZLE

Başkan : Halil ALTUÇ

Üye : İsmail GÜMÜŞDERE

Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Bülent EGELİ

Geç.D.B. : Muzaffer MEMİŞ

Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13

Sayman : Reşat AYAN

edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Fıkra eski ama tekrarlamakta yarar var..!

Temel italya'da Fiat fabrikasında çalışan bir işçi...

Dönemin Sovyet lideri Krusçev resmi bir ziyaret için italya'ya gelmiş. Programda Fiat tesisleri de var.

Fabrikanın tezgâhları arasında dolaşırken Temel'e rastlamış.

Herkesin önünde "Vay Temel..." diye sarılıp kucaklaşmış.

Orada ayaküstü sohbet etmişler.

Tüm protokol bu dostluktan şaşkın...

Konuk gittikten sonra patron Temel'i çağırıp, Krusçev'i nereden tanıdığını sormuş.

Temel 'Hiiç' demiş."Ben eskiden komünisttim.. .

1 Mayıs kutlamaları için parti beni Moskova'ya göndermişti. Orada tanışmıştım."

Olay unutulmuş.. Üç beş ay sonra bu kez Amerika başkanı Nixon italya'ya gelmiş.

Yine aynı program ve fabrika ziyareti.

Tezgahların arasında "Vay Temel.Vay Nixon." muhabbeti...

iyice meraklanan patron ziyaretten sonra Temel'i yine çağırtmış.

Soru da cevap da aynı; "Bir ara Amerika'ya göç etmeye kalkıştım. New York'ta başım polisle belaya girdi. Bu Nixon o zaman çiçeği burnunda bir avukattı.Beni o savunmuştu.."

Olay bu kadarla kalsa iyi.

iki ay sonra Fransa başkanı De Gaulle ziyaretinde de aynı manzara yaşanınca Patron Agnelli derin bunalımlara girmiş.

Kendisini tanıyan yok. Yanında çalışan Temel'in uluslararası çevresi var.

-De Gaulle'ü nereden tanıyorsun?

-Nazilere karşı Paris'te yeraltı savaşı yapıyorduk... Özel kuryesiydim.

-Sen herkesi tanır mısın?

-Evet, hemen hemen... Patron iyice hırslanmış.

-Neredeyse Papa da arkadaşım diyeceksin.

Temel gülmüş. "Tabii. Yakın arkadaşımdır."

Çıldırma noktasına gelen Agnelli haykırmış :

-İspatla... İspatlayamazsan kovarım...

Temel :

-Tamam, bu pazar ayininde Vatikan meydanında olun.

Papa balkondan halkı takdis ederken ben yanında olacağım.

Patron pazar'ı ipe çekmiş. Vatikan'da Papayı bekleyen kalabalığın arasına karışıp beklemeye başlamış. Bir süre sonra Papa balkona çıkmış.Yanında Temel...

Kalabalığa bakıp, patronunu bulmaya çalışıyor. O sırada birkargaşa olmuş. Biri bayılmış..

Temel bayılanın kendi patronu olduğunu görünce Papaya

"Bana müsaade'deyip meydana koşmuş.

Agnelli yerde yatıyor.. Bir iki kişi de ayıltmaya çalışıyor.

Temel çevresindekilere, "Bu benim patronumdur; ne oldu?"

diye sorunca biri cevap vermiş :

- Siz Papa ile balkona çıktığınızda bunun önünde iki Japon turist vardı. Japonlardan biri senin patronuna dönüp, 'Şu sağdaki bizim Temel, ama yanındaki kim?' diye sorunca seninki düşüp bayıldı.



Doktor kardeşlerim kusura bakmasın. (Öbürleri zaten bakmaz...)

HEKİMLİK VE FAHİŞELİK

- a.. Her ikisi de dünyanın en eski meslekleridir.
- b.. Her ikisi için de "Allah muhtaç etmesin ama yokluklarını da göstermesin" denir.
- c.. ikisinin de aldığı ücrete "vizite ücreti" denir.
- d.. Eğer özel sektörde çalışıyorlarsa ne ala, toplumda her ikisinin de saygınlığı yüksek olur; ama ! ; eğer kamu sektöründe iseler , halleri perişandır.
- e.. Sosyetik olanları daima el üstünde tutulur; sık sık televizyonlarda, basında boy gösterirler.
- f.. Her ikisinin de çalışma saatleri düzenli değildir. Ne zaman çağrılırlarsa o zaman gitmek zorundadırlar.
- g.. Her ikisi de müşterilerini seçme şansına sahip değildir. Ancak müşterileri onları seçebilir.
- h.. Muameleleri iyi olmak zorundadır, müşteri memnun kalmazsa bir daha gelmeyebilir .
- i.. Her ikisi de otobüste, trende vs. yolculuk yaparken yanlarında oturan kişiye mesleklerinin ne olduğunu söylemekten çekinirler. Aksi takdirde yanlarındaki kişi kendilerinden yararlanmaya kalkışabilir.
- j.. Mesleklerini sevmeseler de bir kere başladılar mı artık geriye dönüş yoktur.
- k.. Her ikisi de çocuklarını en iyi okullarda okuturlar kendileri gibi olmasınlar diye...
- l.. "Ne olacaksın ol ama en iyisi ol" düsturu her iki meslek için de geçerlidir.
- m.. Her ikisinin de en büyük hayali, bol para kazanıp, en kısa zamanda bu meslekten kurtulmak ve normal insanlar gibi bir yaşam sürebilmektir. Ama nerdeeee...

Antik şehirlerden günümüze kadar genelde iki yapı ayakta kalmıştır... Şifahane ve Kerhane. Çünkü ikisi de yıkılmasın diye çok sağlam yapılmışlardır.

Sedat KALAYCI OĞLU'nun katkısı ile

Erkekler Melek midir ?????????;

Bir gün ormancının biri dalları nehrin üzerine sarkan ağacın dallarını keserken baltasını suya düşürür. 'Aman tanrım' diye bağırdığında bir peri belirir ve 'Ne diye bağıryorsun?' der. Ormancı baltasını suya düşürdüğünü ve yaşamını sürdürebilmek için o baltaya ihtiyacı olduğunu söyler. Peri suya dalar ve elinde bir altın balta ile tekrar belirir. 'Baltan bu muydu?' diye sorar. Ormancı 'hayır' diye cevaplar. Peri suya tekrar dalar ve bu sefer elinde gümüş bir balta ile tekrar belirir ve yine sorar. 'Baltan bu muydu? 'ormancı yine 'hayır' diye cevaplar. peri suya tekrar dalar ve bu sefer elinde demir bir balta ile tekrar belirir ve yine sorar. 'baltan bu muydu?' ormancı 'evet' der. Ormancının dürüstlüğü perinin çok hoşuna gider ve baltaların üçünü de kendisine verir. Ormancı mutlu bir şekilde evine döner. Bir zaman sonra ormancı eşiyle birlikte nehir boyunca yürürken karısı suya düşer. Ormancı 'aman tanrım' diye bağırir. peri yine belirir ve sorar. 'ne diye bağıryorsun?' ormancı 'karım suya düştü der. Peri suya dalar ve jennifer lopez le birlikte geri döner. 'Senin karın bu mu?' diye sorar. ormancı 'evet' der. Peri sinirlenmiştir. 'yalan söylüyorsun. gerçek bu değil' der. Ormancı 'özür dilerim peri, ortada bir yanlış anlaşılma söz konusu.Eğer Jennifer Lopez için hayır deseydim bu sefer Catherine Zeta-Jones ile geri dönecektin, o na da hayır deseydim karımla dönecek ve her üçünü de bana verecektin. ben fakir bir adamım ve üç karımın sorumluluğunu taşıyabilecek durumda değilim. Jennifer Lopez e evet dememin sebebi budur'.

Bu hikayeden alınacak ders :

Ne zaman bir erkek yalan söylüyorsa bunun iyi ve saygın bir nedeni vardır ve bu başkalarının yararı içindir.

(Kendileri için bir şey istiyorlarsa ,ekmek çarpsın dır)

Ali Rıza ATAKTÜRK' ün kaleminden
1920 – 1980

Mali Müşavir, Gazeteci, Eski Belediye Başkanı

GAZİ EDİRNEDE

1930 senesi Aralık Ayının 20. Günü, o zamanlar resmi adı (Müşür Gazi Mustafa Kemal Paşa) olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ertesi gün Edirne'ye geleceği kesinleşmişti. Şimdi o zamanlarda cereyan eden bazı hareketleri ve hadiseleri tetkik ediyorum da Edirne Valiliği ve Edirne Valisi Büyük Kurtarıcı ve Devlet kurucumuzu karşılamaya en az bir ay önceden hazırlanmaya başlamış ve geleceği günlerde de eksikliklerini tamamlamıştı.

Mesela Vali Emin Bey (Arda) özellikle üç yol üzerindeki bayındırlık çalışmaları ile yakinen ilgilenmiştir. Uzunköprü – Havsa – Necatiye – Hasköy. Nete kim Atatürk gelirken Kırklareli üzerinden hareket ettiği için Hasköy yolu ile gelmiş, giderken de Babaeski'ye, Havsa Necati'ye üzerinden varmıştır.

Emniyet bakımından yapılanları bilmiyorum ama Belediyenin biraz aşağısına, Eski Cami karşısına yeni bir polis noktası (telefonlu) konmuştu.

Atatürk şehirde kendisine tören yapılmamasını sureti katiyete istemişti. Onun için kendisine gösterilen tezahürat tamamen bir halk hareketidir. Edirnelilerin gönüllerinden gelen duygulara göre davranışlarıdır. Ancak sonradan Atatürk bu samimi gösterilerden çok duygulandığını açıklayacaktır.

Belediye şehrin muhtelif üç noktasına kapılar kurdurmuştur. Bunlardan ikisi gaz fenerleri, bir tanesi de elektrikle aydınlatılmıştır. Gene Belediyece, Vilayetin müessir yardımı ile arastada bir elektrojen gurubu kurulmuş, bununla hem Belediyeye, hem Selimiye'ye, hem de Belediye önünden Balık pazarına kadar olan caddeler aydınlatılmıştır. Diğer sokaklar San'atlar Mektebinden alınan cereyanla tenvir edilmiştir.

Edirne'de oturduğu müddetçe Atatürk Belediyede ikamet etmiştir. Ancak kendisi ile gelen misafirler Bir kısmı yakınlarının evlerinde, bir kısmı arkadaşlarında, bir kısmı da Vilayet binasında yatıp kalmıştır.

Velhasılı kelimeler Edirne, Gazi'yi yarın karşılamak için elinden geldiği kadar hazırlanmıştır.

Gazi 21. Aralık. 1930 Pazar günü Edirne'ye gelecektir ama tören istemediği için mektepler yola çıkamamaktadır. Buna rağmen Lise, Kız Muallim, Erkek Muallim ve San'atlar Mekteplerinin 2. Devre öğrencileri Ayşekadına sarkmışlardır. Şehrin her tarafı bayraklarla donanmıştır. Gazinin geçeceği İstanbul yolu Caddesi, Saraçlar Caddesi üzerindeki bütün dükkanlar bayrak çekmişler, ellerinden gelen süslemeyi yapmışlar, hiçbir şey yapamayanlar kasımpatları ve şimşirlerle yerlerini güzel göstermeye çalışmışlardır.

Hava (ha yağdı ha yağacaktı) sinsiden kapalı soğuk fakat bereket versin az rüzgarlıdır. Saatler ikindiye geçip akşam alacası sokaklarda belirmeye başlayınca halkın merakı gittikçe artmıştır. Nerede kaldı GAZİ..?

Zaman zaman o zamana kadar Edirne'de görülmemiş motosikletli ayaklarında kösele tozluk bulunan Kilotlu polisler caddelerden geçerken her defasında millet bir kere dalgalanıyor, geliyor galiba diye..

Selimiye'ye kaftan giydirilmiş, minarelerin külahlarından, pabuçluğuna kadar sallanan kordonlarda ampuller pırıl pırıl. Hele Selimiye kubbesinin tam ortasındaki alemin üstüne, 4 minare ortasına gerilen tellerde bir ampul var ki o kadar büyüğü, görülmüş duyulmuş değil. Belediyenin içindeki ışıklarda yanıyor.

Derken birkaç motosikletli daha geldi onu bir tarafı kapalı tenteli bir başka otomobil takip etti. Ve sonra içi aydınlatılmış o zamanlarda limuzin denilen tipte bir otomobil gelip Belediyenin mermer merdivenleri önünde durdu. Şoför mahallinden bir kişi fırlayıp arka tarafın merdivenlerden yana kapısını açtı

Önce bir köpek aşağı indi. Sonra Gazi elinde bastonu ile çıktı.

Yer gök inliyor; yaşa Gazi diye. Üst üste birkaç defa halka döndü selamladı. Ben Belediyenin kapısındaki parmaklıkların sağ tarafında idim. Biraz sonra Belediyeye girip mektebim adına kendisine bir buket vermeyi denedim. Ama elimden bukete alıp biz veririz dediler. Gazi o gece balkona çıkmadığı gibi, halkada hitap etmedi. Zaten karanlık basmıştı ve kimsede duymazdı.

Bu sene 22 Aralık pazara rastladı ama 1930 senesinde Pazartesiye rastladı ve gazi o gün !5.30 da Cumhuriyet Halk Fırkasının Kaleiçi'ndeki binasına gitmiştir. Bu bina bu gün Gazipaşa Caddesi ile Halebiye Medrese sokağının birbirlerini keserken 2. sol köşeye düşen, bodrumdan mada iki katı olan ahşap karkas binadır. Geçen sene restore edilmiştir.

Burada önce CHP Edirne İdare Heyetini (ki o zaman müteşebbis durumda idiler ve başkanları da Fabrikatör İbrahim (Akıncı) idi) kabul edip, yapılan Belediye seçimleri hakkında bilgi aldılar. Daha sonra kazalardan ve şehir içinden gelen yönetim kurulları ile görüştü.

Gazi bu konuşmaları sırasında binanın darlığına ve parti merkezinin eski ittihat ve terakki kulübü binasına taşınmasını,burada halk evi kurulmasını tavsiye etti ve kulüp binasının tamiri içinde kendi cebinden üçbinbeşyüz lira verdi.1930 senesinde bir altın lira,yedi lira idi bugünkü rayiçle iki milyon liradan fazla eder.

Gazinin Fırka mensupları ile sohbeti dört saat kadar sürdü ve sonra Bahkazarı-Saraçlar Caddesi yolu ile Belediyeye geri döndü.

Gazi 23 Aralık 1930 Salı günü öğleye doğru Karabekir in Kapıkule yolundaki Çeltiğine gitti ve Kemal Köylülerin müracaatlarını yerinde inceledi.Geriye dönüp Belediye salonunda kahvesini içerken bir subay kendisine bir telgraf verdi.Bunda Menemendeki Nakşibendi hareketi anlatılarak ihtiyat zabiti Fehmi KUBİLAY'ın şehit edildiği bildiriliyordu.Gazi çok sinirlendi ve kıpkırmızı oldu,etrafındakilere (Menemende mürteci Nakşibendiler benim Kubilay adlı bir Subayımı şehit edip,başını gövdesinden ayırmışlar) demiş.(hemen yakalanıp tecziye edilsinler) emrini vermiştir.

Gazi bundan sonra odasına çekilmiş ve Edirne telgrafhanesi ondan sonra İzmir,İstanbul ve Ankara ile daimi şekilde bağlantılı kalmıştır.

24 Aralık Çarşamba günü Gazi Erkek Muallim Mektepleri ile Lise ye gitmiştir.Öğle yemeğini erkek Muallim talebeleri arasında yemiştir.O gün Liselilerde Gazi gelecek diye geç yemek yemişlerdir.Öğleden sonra San'atlar mektebini ve eski harbiye binasındaki Kız Şehriyatı mektebini,Karaağaçtaki Mustafa Necati Yatı Mektebini dolaşmış talebeleri ile görüşmüştür.Erkek Muallim Mektebinde son sınıfın terbiye tarihi dersine girip,talebelere ilim ve terbiye ile alakalı bir konuşmada bulunmuştur.

Bu günkü teknik lise demek olan o zamanki San'atlar Mektebini gezerken,açığa vurulan bir,mektebin kapatılacağından korkuyoruz,şeklindeki düşünceleri,katiyen böyle bir şey yoktur,bilakis böyle mektepler çoğaltılmalıdır diye cevaplamıştır.

Gazi genellikle Edirne'deki talebelerin sorduklarına verdikleri cevaplardan ve o güne kadar yapılan inkılaplara karşı takınılan tavırlardan muallimlerden ve şehir halkından çok memnun kalmıştır.O kadarki bir gün önce Menemenden aldığı kötü haber dolayısıyla kaçan neşesi yerine gelmiş ve o gece belediyede arkadaşlarına,Edirnelilerin bize gösterecekleri vardır herhalde diye takılmıştır. Şehir işleri gelenleri hemen seferber olup,eli saz tutan gençleri ve sesi münasip olan musikişinasları Belediyeye çağırılmışlar,Gaziye,ağırlığı Rumeli havaları olan parçaları çalıp söylemişlerdir.

O geceyi hatırlayalar.Gazinin pek meshud görüldüğünde ittifak etmişlerdir.Ne var ki şehir halkı bundan haberdar olmadığı gibi,Gazinin yarın Edirne'den ayrılacağını duyduğu için adeta müteessirdir ve bunu gizlememektedir.

25 Aralık 1930 Perşembe günü sabahtan itibaren Belediyenin önünde halk birikmeye başlamıştır.Gazinin Edirne den ayrılacağı saat belli olmadığı için çarşıda esnaf iğne üzerinde oturmaktadır.Bir motosiklet gürültüsü duyan soluğu dışarıda almaktadır.

Gazi saat 11.00 de Türkocağına gitmiş,çoğunluğunu mektepli gençlerin,şehir aydınlarının ve ileri gelenlerinin teşkil ettiği bir dinleyici kitlesinin önünde konuşarak Türkocaklarının ehemmiyeti ve vazifesi Bunlardan beklenenler bakımından fikirlerini açıklamış ve ocaklıların bunlara dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştir.Bundan sonra Türkocağı Reisi Mehmet Edip (Ağaoğulları) beyden Ocak faaliyetleri hakkında izahat istemiştir Tüccarlardan Kara Bekir bölgenin ekonomik durumu hakkında Gaziye bilgi vermiş ve suallerini cevaplamıştır.

Fotoğrafçı Ali Rıza Gazinin müsaadesi ile kendisinin bu sohbet sırasında bir resmini çekmiştir. Ocaktan çıkarken de fotoğrafçı Filibeli Fettah Efendi bir resmini çekmiştir.Gazinin Türkocağındaki konuşması gençleri çok heyecanlandırmış ve kendisini sık sık alkışlamışlardır.

Gazi öğle yemeğini Belediyede yedikten sonra Selimiye,Eski Cami,Üç Şerefeliyi gezmiş din adamları ile görüşmüş,kendilerine sualler tevdi etmiş,camilerin mevki hakkında görüşünü açıklamıştır.

Aynı gün saraçhane köprüsünün kışlalar tarafında bulunan konserve fabrikasını,eski askeri hastanede açılmış olan Jandarma Mektebini gwzmiştir.

Gazi saat 15.15 te Belediyeden ayrılmış ve kendisini uğurlamaya gelen Belediye Başkanı Ekrem (Demiray) beyin selamet teşekkür nutkuna (Teşekkürler) ve (Sevimli Edirne Halkına selam) ve (Gene gelme) vaadinde bulunmak suretiyle mukabelede bulunmuştur.



21.ARALIK 1930

