



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977



2012 - 2013

Sakuji TANAKA (UR Bşk.)

Sait FEYZİOĞLU (2420.Böl.Guv.)

Akın TIRYAKIOĞLU (.Guv.Yrd.)

Tarih: 23-30.10.2012

Toplantı No: 1761-1762

Bülten No: 1385-1386

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;

Öncelikle geçmiş Kurban Bayramınızı ve bugün özgür ve çağdaş yaşamımızın temelini atıldığı Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.

29 Kasımda II. gerçekleştireceğimiz Trakya megalitleri sempozyumunda sunum yapacak olan katılımcılarımız artık netleşti. 6 yabancı konuşumumuz sunum yapacak, 4' te çok değerli hocamızla birlikte toplamda 10 konuşmacımız sempozyumda yer alacak.

Geleneksel kış kayak programımız bu yıl Pamparova' da gerçekleştirileceğiz hotel ve fiyatlar konusunda detaylı bilgileri önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız.

104. gerçekleştirilecek olan UR konvansiyonu 23-26 Haziran 2013 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenecek son müracaat tarihi 5 Aralık olarak tespit edilmiştir. Katılmayı düşünen dostlarımız kulüp sekreterimiz Bülent EGELİ' ye bilgi verirse tanıtım için bu konudaki yetkilileri Edirne' ye davet edebiliriz.

Bu haftadan itibaren toplantı saatlerimizi 19:00 olarak belirledik. Toplantılara mazereti dolayısıyla katılamayacak olan dostlarımızın kulüp sekreterimize veya bana önceden haber vermeleri toplantıyı ve yemek organizasyonu planlayabilmemiz açısından bizlere destek olacaktır. Hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.

Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUĞ

<u>MAZERETLİ ÜYELERİMİZ</u> :	1761.TOPLANTI (23.10.2012) Gürkan KÖMÜRCÜ – İsmail GÜMÜŞDERE
<u>ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:</u>	Demirkan ÇAĞLAYAN – İsmet AÇIKGÖZ – Kenan KARAKUŞ – Oktay ALEMDAR Recayi ARAN – Ümit MIHLAYANLAR
<u>DEVAM DURUMU</u> :	61.90

<u>MAZERETLİ ÜYELERİMİZ</u> :	1762.TOPLANTI (30.10.2012) Gürkan KÖMÜRCÜ – İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ
<u>ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:</u>	Hasan ALTUNTAŞ – Kenan KARAKUŞ – ReçaYİ aran – Tarık ETKER
<u>DEVAM DURUMU</u> :	61.67
<u>MUTLU GÜNLERİMİZ</u> :	06 KASIM Zehra-Tamer BORAL Evlilik Yıldönümü 06 KASIM Selda ARAN Doğum Günü KUTLARIZ.....

Önümüzdeki hafta toplantımız: **06.Kasım.2011 Salı Saat 19.00** Rotary Evinde

Başkan : Halil ALTUĞ	Sekreter +Gel.D.B.: Bülent EGELİ	Sayman : Reşat AYAN
Üye : İsmail GÜMÜŞDERE	Geç.D.B. : Muzaffer MEMİŞ	
Bülten irtibat : Faruk ETKER	Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13	edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

İstanbul'lu olmak ne demek ..?

Şimdi yazacaklarıma , bazı genç dostlarımız gücenecek belki amma ,İstanbul u iyi tanıyan ağabeylerine sorduklarında bunların gerçekten önemli olduğunu öğreneceklerdir yerlisi olan bizler bile tam olarak saramamışken bu güzel şehri.. Bir defa,Yani-Taki-Aleko-Yasef-Dikran-Anastas-Rober-Akabi-Raşel-Serkiz-Koço-Bedros,Jirayr vs gibi ekalliyet dediğimiz İstanbul yerlisinden arkadaşları olmamış,onlarla Kahvede,maçta Tavernalarda,okullarda, beraberce ağlayıp gülmemiş dostlarımız İSTANBULLU sayılmaz.

Küçüksü da kurulan Mısır Kazanlarından Alibeyköyün sütlü kaynamış mısırlarından yemek nasip olmamış,Çengelköy salatalığını bostanından koparıp tatmamış Gülhane parkında Karagöz Hacivat oyunu seyredememiş,Çiçek pasajının entel Caviti ile sohbet edememiş,Tepebaşı çocuk tiyatrosunun zevkine varamamış, Sulukule de Raks evlerine gitmemiş,Kara trenlerin içinde kovalamaca oynamamış,Kumkapı da rakı sofrasına..dostça oturup yine dostça kalkmamış akşamcılar,Moda daki KOÇO yu bilememiş ve nefis mezelerinden tatmamış dostlarımız İstanbulluyum diyemez.,Kapalı çarşının tüm kapılarından girip çıkmamış,Tahtakale , Sirkeci ve Beyazıt arasında bulunan o gizemli eski iş HAN ların en az 10 tanesinin adını ezbere bilemeyen ve o HANlarda özellikle hangi esnafın bulunduğunu öğrenmemiş,Taksim Eftalafos Kahvesinde Nargile içmemiş veya içenleri seyretmemiş dostlarımız,Beyoğlu'ndaki Abanoz sokağını,yüksek kaldırımın sosyetik aşiftelerini bilmeyen,Yeşil çam sokağının eski halini,oraya yakın aport da iş bekleyen Figüran Kahvelerini ve oralardaki sohbetlere şahit olmamışlar,Tepebaşındaki Müzisyenler Kahvesini ve organizatör SARI Orhanı bilmeyenler.Sarıyer sahilinde balık, Pendik Hilmi Gazinosunda Plaki yememiş olanlar Süreyya plajında deniz e girememiş Adaların tümünü gezememiş Gaskonyalı Tomayı ve Bostancı da Saksonyalı Vedat ı tanımamışsan Rahmetli Sanat güneşimiz ZEKİ MÜREN i Gar gazinosuna izleyememişsen Notre dame de sion Fransız kız okulu önünde,kız araklama teşebbüsünde bulunmamışsan,Beyoğlundaki Atlantik de, Sosili ve Amerikan salatalı Sandviç yememişsen,İmam sokaktaki meşhur Çağlayan saz a gitmemişsen,yine Beyoğlu Rebul eczanesinden Limon kolonyası almamışsan,Bakara dan İskarpın alıp Gömlekçi Daniş de İsmarlama gömlek diktirmemişsen,Galatasaray daki Zara dan giyim aksesuarı almamış veya o nefis vitrinleri seyredememişsen,Kurbağalı derenin o meşhur kokusunu da duymamışsan, İstanbullu sayılmazsın

Adamo yu,Peppino di capriyi ve Luis Alberto Del Parana orkestrası LOS PARAGUAYOS u Kervansaray da ,Roberto Loranoyu Taksim Belediye Gazinosunda dinlemek şansına sahip olamamışlar,ÇİROZ u 2 kuruş a Balık pazarından alıp yiyememiş veeeeeeee..Haliç de Torik balığı yakalayıp Lakerda yapmamış olanlar Beyoğlu'ndaki İNCİ pastanesinde Porifiterol, Saray Muhallebicisinde Tavuk göğsü tatmamış ,Taksim İşkembecisini ve de Balattaki meşhur İşkembecileri bilmeyen dostlarımız sadece İstanbul da yaşayanlar diye tanımlanırlar..

LEFTERİ TURGAYI BABA RECEBİ..CAN ı ve METİN OKTAYI Mithatpaşa stadında seyredememiş olanlar,para az olunca Duhuliyeden,hiç olmayınca Gazhane sırtlarından maç seyretmiş olmayanlar,Mithatpaşa stadında kurulan Güreş minderlerinde 8 siklette Dünya şampiyonu olan SERBEST GÜREŞ Milli takımımız aslanlarını Yaşar Doğu..Hamit Kaplan..Müzahir sille,Celal Atik vs yi göremeyenler Harlem Globtroters basketbol takımının gösterisini ve Buz revüsünü Spor ve Sergi sarayında seyretmemiş olanlar,Tramvay a asılarak seyahat etmeyen, Beyoğlu'nun o gizemli Apartmanlarının içini merak saikası olarak da olsa, gezmemiş olanlar,Beyoğluspor Kulübünün Rumlara ait bir Lig takımı olduğunu bilmeyenler ,Ramazanlarda oruç tutanın, tutmayanın nasıl kardeşçe yaşadığını tatmamış olanlar,Beyoğlu Ağacami de her hafta Mevlit okunduğunu ve Mevlit şekerini almak için rum,ermeni musevi sınıf arkadaşlarının nasıl da muzipçe oyunlar yaptığını görmeyenler ve bu anlattıklarıma Daha binlerce ilave olacak İstanbul un özelliklerini bilmeyenler İSTANBULLUYUM diyemezler..yani kısaca..Heybelide mehtaba çıkmamışsan Kalamış dan bir tatlı huzur almayı denememişsen Boğaz içinde ki şen gönüllere uzanamamışsan veeee ..Aşk yuvası Çamlıca da sevgilinle birlik de bir İZ bırakmamışsan.

İSTANBULLUYUM diyemezsin.. sadece İstanbulda yaşıyorum veya yaşadım diyebilirsiniz

Turgay Tezcanlı

Ömer KURAN'ın katkısı ile

Iki psikiyatri uzmanı, 10 yıl kadar önce şöyle bir teori ortaya atmış:

"Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır."

Ve bunun üzerine bir araştırma başlatıldı. Fizyolojik ve zihinsel alanda yapılan çeşitli uygulamaların sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:

- Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler.
- Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedir.
- Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler.
- Eğer nitelikleri, belli bir eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına varmaya başlarlar.

Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir test yapıldı ve klasik "Nasıl geçti?" sorusuna öğrencilerden yanıtlar istendi...

Soruların yüzde 10'una bile yanıt veremeyenlerin "kendilerine güvenleri" müthişti. Onların "testin yüzde 60'ına doğru yanıt verdiklerini" düşündükleri; hatta "iyi günlerinde olmaları halinde yüzde 70 başarıya bile ulaşabileceklerine inandıkları" ortaya çıktı.

Soruların yüzde 90'ından fazlasını doğru yanıtlayan-lar ise "en alçakgönüllü" deneklerdi; soruların yüzde 70'ine doğru yanıt verdiklerini düşünüyorlardı.

Tüm bu sonuçlar bir araya getirildi ve Dunning-Kruger Sendromu'nun metni yazıldı:

"İşinde çok iyi olduğuna" yürekten inanan 'yetersiz' kişi, kendini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve aslında yapamayacağı işlere talip olmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz!

Aksine her şeyin hakkı olduğunu düşünür!

Ancak bu 'cahillik ve haddini bilmeme' karışımı mesleki açıdan müthiş bir itici güç oluşturur.

'Eksiler' kariyer açısından 'artıya' dönüşür.

Sonuçta, 'kifayetsiz muhterisler' her zaman ve her yerde daha hızlı yükselirler...

Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar çalışma hayatında 'fazla alçakgönüllü' davranarak öne çıkmaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıymetlerinin bilinmesini beklerler... Tabii beklerken kırılır, kendilerini daha da geriye çekerler... Muhtemelen üstleri tarafından da 'ihtiras eksikliği' ile suçlanırlar..."

N'olur fazla mütevazi olmayın!...

"Siz de çevrenize şöyle bir bakın" diyeceğim ama eminim bu satırları okurken bile aklınızdan bir dolu yüz, bir dolu isim geçti...

Bence Dunning ile Kruger'in, bu çalışmalarıyla 2000'de, Nobel yerine Harvard Üniversitesi'nin Ig Nobel'ini alma nedeni "cahil olmamalarıydı".

Gönlümün nobelini bu ikiliye vererek yazımı Bertrand Russel'in bir sözünü bitiriyorum:

"Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır."

"Basit düşün!" deniyor

Okyar YAYALAR' in katkısı ile

Üç zengin Yahudi kardeş , annelerine birer hediye almaya karar vermişler.

Hediyelerini yolladıktan sonra aralarında sohbet etmeye başlamışlar.

Birincisi demiş ki;

- Ben anneme kocaman bir ev aldım.

İkincisi;

-Ben bir limuzin aldım ve bir de şoför tutum.

Üçüncüsü;

- Benim hediyem hepinizinkinden güzel. Annemin Tevrat'ı okumayı ne kadar sevdiğini ve gözleri iyi görmediği için artık eskisi gibi okuyamadığını biliyorsunuz. Ona bütün Tevrat'ı ezbere bilen büyük kahverengi bir papağan gönderdim.

Onu eğitmek için 12 Haham 12 yıl boyunca uğraşmış. Tevrat'ı ezberletmişler. Bu papağan için havraya 20 yıl boyunca 1 milyon dolar bağışlayacağım ama buna değer. Annem sadece bölümün adını söyleyecek ve papağan ona ezbere okuyacak. Öbür kardeşler biz niye bunu düşünemedik diye hayıflanmışlar ve kıskanmışlarsa da bir şey dememişler.

Kısa bir süre sonra anneleri üçüne de birer teşekkür mektubu yazmış.

Birinciye;

'Abraham, bu ev bana çok büyük geliyor. Tek bir oda sığıyor ama hepsini temizlemek zorunda kalıyorum.'

İkinciye; 'Mişon, yolculuk etmek için çok yaşıyım, arabayı hiç kullanmıyorum ve şoför çok kaba.'

Üçüncüye; 'Solomoncuğum, annesini mutlu etmeyi bilen tek evladım sensin. Her şeyin büyük maddi hediyeler olmadığını gösterdin.

Gönderdiğin TAVUK çok lezzetliydi. Teşekkür ederim!...'

YORUMSUZ

Papazın biri, uzun süredir ahbaplık ettiği Haham'a, "Bana Tevrat'ı öğretmenizi isterim" der.

Haham, olmazlanır: "Sen Yahudi değilsin, kafan da Yahudi gibi çalışmaz. Tevrat'ın kelamını anlaman mümkün değil."

Papaz ısrar eder, Haham razı olur, ama bir koşulu vardır. "Soracağım soruya doğru yanıt verebilirsen, öğretirim" sözü verir.

Papaz, "Kabul" diye yanıtlar. "Sor bakalım!"

Soru gecikmez: "İki adam bir bacanın içine düşerler. Biri kirli, öteki tertemiz çıkar. Hangisi yıkanır?"

Papaz, "Bundan kolay ne var?" diye atılır. "Kirlenen yıkanır, temiz kalan yıkanmaz."

Haham içini çeker, "Sana Tevrat'ın kelamını asla anlamayacağını söylemiştim! Doğrusu tam tersi: Temiz kalan adam ötekini kirlendiğini görünce, kendisinin de kirlendiğini sanıp yıkanır.

Kirlenen adam ise karşısındakini temiz gördüğü için kendisini de temiz sanıp yıkanmaya gerek duymaz."

Papaz, kafasını kaşır. "Bak bu aklıma gelmemişti. Bir soru daha sorar mısınız?"

Haham aynı soruyu yeniden sorar: "İki adam bir bacanın içine düşerler. Biri kirli, öteki temiz çıkar. Hangisi yıkanır?"

Papaz, doğru yanıtı artık bildiğinden emin, "Temiz kalan ötekini kirlendiğini görünce kendisinin de kirlendiğini sanıp, yıkanır. Kirlenen, ötekini temiz gördüğünden kendisini de temiz sanıp yıkanmaz!"

Haham, başını sallar. "Yine yanıydın! Sana söylemiştim, asla anlamayacağını. Temiz kalan adam aynaya bakar, temiz olduğunu görür, dolayısıyla yıkanmaz. Kirlenen aynaya bakıp kirlendiğini görünce, gider yıkanır."

Papaz itiraz eder: "Ayna nereden çıktı? Bana ayna var demedin ki..."

Haham, parmağını sallar: "Seni uyardım, bu kafayla Tevrat'ın kelamını kavrayamazsın. Tevrat'ı anlamak için her olasılığı düşünmelisin."

"Peki, peki" diye inler Papaz. "İzin ver, bir kez daha şansımı deneyeyim. Başka bir soru sor!"

"Son kez soruyorum" der, Haham: "İki adam, bir bacadan içeri düşerler. Biri temiz, öteki kirli çıkar. Hangisi gidip yıkanır?"

Papaz, "Artık her olasılığı biliyorum" deyip, bir solukta sıralar: "Eğer ayna yoksa, temiz kalan ötekini kirli görüp kendisinin de kirlendiğini düşünerek gider yıkanır. Kirlenen temize bakıp

kirlenmediğini düşünerek, yıkanmaz. Eğer ayna varsa, temiz kalan aynaya bakıp temiz olduğunu görür, dolayısıyla yıkanmaz. Kirlenen aynaya bakıp kirini gördüğü için yıkanır!"

Haham başını sallayıp, cık cık yapar: "N'ayır, sana söylemiştim, kafan Yahudi kafası değil, Tevrat'a basmaz! Söyle bana, aynı bacadan içeri düşen iki adamdan birinin kirlenip, ötekini temiz çıkması mümkün müdür?"

Okyar YAYALAR'ın katkısı ile

1953 te basılan 10 TL. kırmızı yüzünde Meriç Köprüsünün resmi var

