



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977

2011 - 2012

Kalyan BANERJEE (UR Bşk.)

Fatih R SARAÇOĞLU (2420.Böl.Guv.)

Erdal ATAÖZDEN (13.Grup.Guv.Yrd.)

Tarih: 15.05.2011

Toplantı No: 1739

Bülten No: 1364

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

DUYURULAR

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

11.05.2012 günü Sağlık Meslek Lisesinin rozet takma töreni vardı. Bu tören sırasında Lise kütüphanesine yaptığımız bağış nedeni ile kulübümüze takdim edilen plaketi aldım. Lise müdürü Edirne Inner Wheel kulübüne ve Kulübümüze teşekkürlerini sundular.

EBİS ekibinden iyi haberler almaya devam ediyoruz. Mimar Sinan'a Saygı Turu zor şartlara rağmen başarı ile sürüyor. Geçtikleri tüm şehirlerden bilgi aktaran ekibimizin gelişini dört gözle bekliyoruz. Varış tarihleri 18.05.2012.

17.05.2012 günü Sevgili Cengiz TUĞLU nun annesi gözlerinden ameliyat oldu.Ve yine Sevgili Sedat ÖNENGÜT'ün eşi Nükhet ÖNENGÜT gözlerinden ameliyat oldu. Başarılı operasyon geçiren yakınlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Dostlarım 15.05.2012 günü yaptığımız ve Sevgili Oktay ALEMDAR'ın organize ettiği eşli toplantımız son derece zevkli ve keyifli geçti. Yeniköy İsmail'in yeri restoranında gerçekleşen toplantımızda sevgili Oktay'ın önerisi ile Aytos Kulübünün gerçekleştirdiği projeye ortak katkı yapma kararı aldık.

SAĞLIK MUTLULUK DİLEKLERİMLE,

Muzaffer MEMİŞ

<u>MİSAFİRİMİZ</u> :	Gürsel – Bülent TEKİN	Eczacı	Oktay ALEMDAR Misafiri
<u>DEVAM KARTI GETİRENLER</u> :	Ali ES – Demirkan ÇAĞLAYAN – Hasan ALTUNTAŞ – Serhad CEYLAN		
<u>MAZERETLİ ÜYELERİMİZ</u> :	Akın TİRTAKİOĞLU – Bülent EGELİ – Cengiz TUĞLU – İsmet AÇIKGÖZ		
	Kemal KARAKUŞ – Reşat AYAN – Şükrü CİRAVOĞLU – Tark ETKER		
<u>DEVAM DURUMU</u> :	62.50		
<u>MUTLU GÜNLERİMİZ</u> :	17 MAYIS Demirkan ÇAĞLAYAN	Doğum Günü	KUTLARIZ....

Önümüzdeki hafta toplantımız: **22.Mayıs.2011 Salı Saat 20.00 ROTARY EVİNDE**

Başkan : Muzaffer MEMİŞ
Üye : Cengiz TUĞLU
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Halil ALTUĞ Sayman : Reşat AYAN
Geç.D.B. : Serhad CEYLAN
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13

edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com



İnsanođlu yaşamı boyunca ne kadar yol yürüyor, ne kadar kelime konuşuyor, ne kadar uyuyor kaç yıl çalışıyor?

Bakın insanın ortalama hayatı nasıl geçiyor:

- * 130 bin km yol yürüyor.
- * 90 milyon kelime konuşuyor.
- * 18 yıl ayakta duruyor.
- * 2 yüzme havuzu dolduracak kadar tükürük salgılıyor.
- * 25 bin beygir gücü enerji harcıyor.
- * 300 ton ağırlık kaldırıyor.
- * 105 gün suda kalıyor.
- * 26 yıl uyuyor.
- * Ortalama 2 yıl telefonla konuşarak geçiyor.

İnsanın maddi değerine gelince:

- * Bir insanda 7 kalıp sabun yapacak kadar yağ bulunuyor.
- * Orta boy çivi yapacak kadar demire sahip.
- * Bir kahve fincanını dolduracak kadar şeker bulunuyor.
- * Küçük bir tavuk kümesini badanalayacak kadar kireç var.
- 2000 kibrit yapacak kadar fosfor bulunuyor.

Ufak bir topun atımına yetecek barut için potasyum var.

İnsan ortalama 70 yıl yaşar.

Bunun yarısını gece yaşar ve bu süreçte genelde uyur.

Geriye 35 yıl kalır.

Bu 35 yılın 5 yılı çocuklukta geçiyor ve anlaşılmaz.

5 yılı da yaşlanınca gider ve yaşantının bu kısmından da fazla birşey anlaşılmaz.

Geriye 25 yıl kalır.

Bu 25 yılın 15 senesi çalışarak geçiyor.

Geriye 10 yıl kalır.

Bir de tuvalet banyo gibi ihtiyaçlar var bunlara da 5 yıl gider.

Geriye sadece 5 yıl kalır.

Su gibi akıp giden zamanda kalan 5 yıl içerisinde de insanlar ne yaşar ne yaşamaz.

ÖZDEMİR ASAF

- YAŞ 5 : Anne ve babamın birbirlerine bağırmalarının beni ne kadar korkuttuğunu öğrendim.
- YAŞ 7 : Meşrubat içerken gülersem içtiğimin burnumdan geleceğini öğrendim.
- YAŞ 12 : Bir şeyin değerini anlamanın en iyi yolunun bir süre ondan yoksun kalmak olduğunu öğrendim.
- YAŞ 13 : Annemle babamın el ele tutuşmalarının ve öpüşmelerinin beni daima mutlu ettiğini öğrendim.
- YAŞ 15 : Bazen hayvanların kalbimi insanlardan daha fazla ısıttığını öğrendim.
- YAŞ 18 : İlk gençlik yıllarımda keder, şaşkınlık, ıstırap ve aşktan ibaret olduğunu öğrendim.
- YAŞ 24 : Aşkın kalbimi kırabileceğini ama buna değer olduğunu öğrendim.
- YAŞ 33 : Bir arkadaşı kaybetmenin en kestirme yolunun ona ödünç para vermek olduğunu öğrendim.
- YAŞ 36 : Önemli olanın başkalarının benim için ne düşündükleri değil benim kendi hakkımda ne düşündüğüm olduğunu öğrendim.
- YAŞ 38 : Eşimin beni hala sevdiğini, tabakta iki elma kaldığında küçüğünü almasından anlayabileceğimi öğrendim.
- YAŞ 41 : Bir insanın kendine olan güveninin, başarısını büyük oranda belirlediğini öğrendim.
- YAŞ 44 : Annemin beni görmekten her seferinde sonsuz mutluluk duyduğunu öğrendim.
- YAŞ 46 : Yalnızca minik bir kart göndererek bile birinin gönlünü aydınlayabileceğimi öğrendim.
- YAŞ 49 : Herhangi bir işi yaptığımdan daha iyi yapmaya çalıştığımda, o işin yaratıcılığa dönüştüğünü öğrendim.
- YAŞ 50 : Sevgi, evde üretilmemişse, başka yerde öğrenmenin çok güç olabileceğini öğrendim.
- YAŞ 53 : İnsanların bana, izin verdiğim biçimde davrandıklarını öğrendim.
- YAŞ 55 : Küçük kararları aklımla, büyük kararları ise kalbimle almam gerektiğini öğrendim.
- YAŞ 64 : Mutluluğun parfüm gibi olduğunu, kendime bulaştırmadan başkalarına veremeyeceğimi öğrendim.
- YAŞ 70 : İyi kalpli ve sevecen olmanın, mükemmel olmaktan daha iyi olduğunu öğrendim.
- YAŞ 82 : Sancılar içinde kıvransam bile başkalarına bas ağrısı olmamam gerektiğini öğrendim.
- YAŞ 90 : Kiminle evleneceğin kararının hayatta verilen en önemli karar olduğunu öğrendim.
- YAŞ 95 : Öğrenmem gereken daha pek çok şeyler olduğunu öğrendim.

Dün sabaha karşı kendimle konuştum.

Ben hep kendime çıkan bir yokuştum.

Yokuşun başında bir düşman vardı.

Onu vurmaya gittim kendimle vuruştum...

Reyhan TÜRKSOY'un katkısı ile

**Eğer haksıysanız
ve susuyorsanız
BİLGESİNİZ**

**Eğer haklıysanız
ve susuyorsanız
EVLİSİNİZ**

Mafya babası haraçlarını toplaması için yeni bir tetikçi bulur...Seçtiği adam sağır ve dilsizdir. Çünkü baba, bu tetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey anlatması mümkün olamaz diye düşünmüştür.

Baba,bir gün ödemelerin geciktiğini fark eder ve tetikçiyi odasına çağırır, bir de işaret dilini bilen bir tercüman bulurlar. Tercüman işaret diliyle sorar:

"Para nerede?"

Sağır dilsiz tetikçi işaretle yanıt verir:

"Ne parası? Benim paradan maradan haberim yok! Neden bahsettiğinizi anlamıyorum..."

Tercüman aynen tercüme eder... Baba:

"Neden bahsettiğinizi anlamıyormuş ha?..."

Baba 38'lik silahını koltuk altından çekip sağır dilsizin beynine dayar:

"Şimdi sor bakalım, para nerede?"

Tercüman tekrar sorar:

"Para nerede?"

Sağır dilsiz tetikçi kan ter içinde işaret diliyle yanıt verir:

"Şehir merkezindeki parkta, büyük heykelin olduğu kapıdan girince soldan 3. ağacın kovuğunda ikiyüz bin dolar var!..

"Ne söyledi?" diye sorar Baba...

Tercüman biraz yutkunarak yanıtlar:

"Dedi ki; hala neden bahsettiğinizi anlamıyormuş,ayrıca o tetiği çekmek de biraz döt istermiş!..."

"Agop Martayan" ı biliyor musunuz?

1915'lerde ve tabii bugün de Türkiye'de pek çok Agop Martayan'lar vardır.

Agop Martayan isminden de anlaşıldığı üzere bir Ermenidir. 22 Mayıs 1895'te İstanbul Büyükdere'de ticaretle uğraşan köklü bir Ermeni ailesinin çocuğu olarak doğmuştur.

1915'te Robert Kolej'i bitirmiştir.

Agop Martayan bir Ermeni olarak Osmanlı ordusunda Birinci Dünya Savaşı'nda yedek subay olarak görev alır. ..

Hani biz Mustafa Kemal Paşa'ya "Atatürk" diyoruz ya.. İşte bu Agop Martayan, Mustafa Kemal Paşa'ya "Atatürk" soyadını teklif eden adamdır.

Agop Martayan, Mustafa Kemal Paşa'ya "Atatürk" dediği için biz O'na Atatürk diyoruz.

Çünkü Mustafa Kemal vatani kurtarıp Cumhuriyeti kurduktan sonra her alanda olduğu gibi Türk dili üzerinde de derinlik ve genişliğine çalışmalara başlar.

22 Eylül 1932 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Dili Konferansı'na Agop Martayan ile birlikte İstevan Gurdikyan vede Kevork Şimşyikyan da uzman olarak davet edilirler.

Çünkü Agop Martayan devrin en büyük dil alimlerinden biridir.

İngilizce, Yunanca, İspanyolca, Latince, Almanca, Rusça ve Bulgarca bildiği gibi, "Türkçe gramer" kitabı da yazmıştır.

"Türk-Sümer ve Hitit Dilleri Arasındaki İlişkiler" bildirisini Agop bu kurultayda sunar.

Ve 1934 yılında Atatürk tarafından TDK Başuzmanı olarak atanır.

Yabancı sözcüklerin kökünü açmada uzman olduğu için Atatürk tarafından kendisine "Dilaçar" soyadı teklif edilir, o da bu soyadı memnunlukla kabul eder.

"Beni buraya Atatürk getirdi, ölünceye kadar O'na ve Türkçeye layık olmaya çalışacağım" diyen Agop Dilaçar TDK Başuzmanı olarak 45 yıl görev yaptı.

Soyadı Kanununda Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını teklif eden de oydu."