



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977

2011 - 2012

Kalyan BANERJEE (UR Bşk.)

Fatih R SARAÇOĞLU (2420.Böl.Guv.)

Erdal ATAÖZDEN (13.Grup.Guv.Yrd.)

Tarih: 31.01.2011

Toplantı No: 1723

Bülten No: 1349

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

31.01.2012 günü yaptığımız toplantıya Kızılay Edirne Müdürü Av.Metin KIRAY ve yönetim kurulu üyeleri ile, Kızılay kan merkezi müdürü Dr Güler ATEŞ misafir olarak katıldılar.

Yaptıkları konuşmalar ile bize Kızılayın misyonunu neler yaptıklarını anlattılar ve yapmaya çalıştıkları projeleri yakından anlamamıza yardımcı oldular. Yakın gelecekte daha fazla işbirliği içinde birlikte projeler üretebileceğimizi düşünüyorum.

Sevgili dostlarım 16.02.2012 tarihinde Bulgaristan Burgaz Pyrgos Kulübü ile ortak toplantı yapacağız. Bu toplantıya katılabilecek arkadaşlarımdan dış ilişkiler komitemize bilgi vermesi gereklidir.

17.02.2012 tarihinde 13. Bölge kulüplerinin katılımı ile Meditasyon semineri düzenlenecektir. Mimar Sinan Rotary Kulübü ile ortak hazırlayacağımız bu toplantıya katılım eşli olacaktır. Bu toplantının yapılacağı yer henüz belli olmayıp katılacak sayının tespiti için Halil ALTUĞ'a bilgi verilmesi gerekmektedir

SAĞLIK MUTLULUK DİLEKLERİMLE,

Muzaffer MEMİŞ

MİSAFİRLERİMİZ

Metin KIRAY	Kızılay Şube Başkanı	Kulüp Misafiri
Güler ATEŞ	Kan Merkezi Müdürü	Kulüp Misafiri
İbrahim ÖZDOBAÇ	Kızılay Yön.Kur.Üyesi	Kulüp Misafiri
M.Fuat OZAN	Kızılay Yön.Kur.Üyesi	Kulüp Misafiri
Hasan YILDIRIM	Kızılay Yön.Kur.Üyesi	Kulüp Misafiri
Erdoğan ABTULCAN	Kızılay Görevlisi	Kulüp Misafiri
Koray KARABEYOĞLU	Deniz menkul Yat.Uz.	Kenan KARAKUŞ Misafiri

MAZERETLİ ÜYEMİZ

Bülent EGELİ – Gürkan KÖMÜRÇÜ – İsmail GÜMÜŞDERE – Recayi ARAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Ali ES – Demirkan ÇAĞLAYAN – Kaya ZEYBEKOĞLU – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

68.00

MUTLU GÜNLERİMİZ

02 ŞUBAT Neşide-Hasan ALTUNTAŞ	Evlilik Yıldönümü
07 ŞUBAT Oğuz Kaan CEYLAN	Doğum Günü

KUTLARIZ.....

Önümüzdeki hafta toplantımız: **07.Şubat.2011 Salı Saat 19.00 da ROTARY EVİNDE** (değişiklik olursa sms ile duyurulacak)

Başkan : Muzaffer MEMİŞ

Üye : Cengiz TUĞLU

Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Halil ALTUĞ

Geç.D.B. : Serhad CEYLAN

Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13

Sayman : Reşat AYAN

edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

SİVRİSİNEKLER İNSANI NİÇİN SOKAR?



Sivrisinek türlerinin yalnız dişileri kan emer
Dünyada yaklaşık üç bin sivrisinek türü olduğu
bilinmektedir. Bunların çoğu insana saldırmaz. Zaten

aksi olsaydı dünyanın her yerinde bulunabilen bu
yaratıklar ormanda, dağda, insan bulunmayan yerlerde
yaşamlarını idame ettiremezlerdi.

Erkekler çiçek özleri ile beslenirler Yumurta üretme gibi bir dertleri olmadığından insanları sokmazlar

İnsanların kanlarını emerek yaşayan sivrisinek türlerinin yalnız dişileri kan emer. Dişiler de insanların kanlarını kendi yumurtalarını üretebilmek için protein sağlayabilmek amacıyla emerler. Birçok cinste dişi sivrisinekler en azından ilk yumurtalarını kana ihtiyaç duymadan üretebilirler, fakat sonraki yumurtaları için kana ihtiyaçları vardır. Bulabildikleri her canlının kanını emerler, hatta deniz yüzeyine gelen balıklar bile ellerinden kurtulamaz. Erkekler çiçek özleri ile beslenirler. Yumurta üretme gibi bir dertleri olmadığından insanları sokmazlar.



Alicıları ile avlarının nem, ter ve ısı özelliklerini saptarlar

Dişi sivrisinekler avlarının yerlerini duyargaları ve üç çift bacaklarındaki alicılarla bulurlar. Alicılar ile nem, ter ve ısı özelliklerini saptarlar. Sivrisineğin duyargaları bir santigradın binde biri kadar sıcaklık değişimlerini algılayabilecek kadar hassastır.

''Sivrisinek bana dokunmaz'' Neden?

Dişi sivrisinekler insanın nefes verirken çıkardığı karbondioksit bulutu içinde, ileri geri hareketler yaparak bu bilgileri değerlendirirler, avın yararlı olacağına karar verirlerse eyleme geçerler. Bazılarının 'sivrisinek bana dokunmaz' demelerinin esas nedeni ter ve nefes kokularının, sivrisinek için cazip ve özendirici olmamasıdır.

Sivrisinek kanı nasıl emer?

Sivrisinek sanıldığı gibi içi delik ve sivri uçlu bir boruyu deriye sokarak kanı emmez. Sivrisinekte ağzın altındaki kesede iki tüp, iki de neşter olarak kullandığı testere ağızlı bıçak vardır. Önce bıçaklarla deride delik açar, sonra tüplerden biri ile tükürüklerini bu deliğin içine akıtır. Bu tükürük insan kanının pıhtılaşmasını önler, böylece ikinci tüpü sokarak, sıvı kanı size fark ettirmeden kolayca emer. Eğer bir dakika içinde hala fark etmediyseniz, deposu kanınızla dolu olarak, kafayı bulmuş şekilde derinizden ayrılır.

Sivrisinekleri tahrik eden şey nefesinizdeki karbondioksit oranı ile derinizdeki ısı ve nem oranı olduğundan, özellikle geceleri sivrisinek hücumlarını geçiştirebilmek için, çok sık nefes alışverişi gerektirecek fiziksel hareketler yapmamanız, teninizi serin ve kuru tutmanız gerektiğini unutmayın.



Delilik ve Salaklık

Arabanın lastiđi tam tımarhanenin önünde patlar. Adam arabayı kenara zor yanaştırır. Sonraki işlem malum...

Kriko, stepne, bijon anahtarı ve tekeri söker. Ama söktüğü adet bijon, yuvarlanıp yağmur mazgalına düşer. Mazgal açılır gibi değil,

Bijonlar görünmüyor bile. Adam bir sağına bakar, bir soluna bakar, çaresiz kaldırıma çöker.

Olayı en başından beri tımarhanenin demir parmaklıklı penceresinden izleyen bir deli, seslenir;

- Ula salaaak! Sen ne yapıyorsun orda öyle?

- Sorma birader, lastik patladı ve değiştirenken bijonları mazgala düşürdüm.

- Düşündüğün şeye bak! Diğer lastiklerden birer tane bijon çıkar.

Hepsi 3 bijonlu olsun. Seni, lastikçiye kadar idare eder.

Adam hemen denileni yapar.

Ve akıl hastanesindeki deliye seslenir:

- Senin ne işin var tımarhanede? Cevap müthiştir....

- Biz burada delilikten yatıyoruz kardeşim, salaklıktan değil...!

GOOGLE'IN KURUCUSU LARRY PAGE TRAJİKOMİK TÜRK KULLANICILARINI ANLATTI

İnternet'in en büyük arama motoru Google'ın kurucusu ve Google Inc'in Yönetim Kurulu Başkanı Larry Page yaptığı açıklama ile Türk İnternet Kullanıcılarının gözünü korkuttu.

NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR ANLAMİYORUM ?

Yaptıkları detaylı analiz çalışmalarının sonucuna göre, Türk kullanıcılarının Google'ı araştırma yapmak ya da bir bilgiye ulaşmak yerine diğer sitelere bir geçiş aracı olarak kullandıklarını tespit ettiklerini belirten Larry Page "Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum, Facebook'a girmek için Google'a Facebook yazmak, Twitter'a girmek için Google'a Twitter yazmak akli başında bir insanın yapacağı iş değil. Böyle yaparak neyi amaçlıyorlar ? Derin ve detaylı analizler yapmasak Türkiye'de insanların Google'ı çok sık kullandıklarına inanmaya devam edeceğiz" dedi.

BİZİ ZARARA SOKTULAR

İlk başlarda sadece Türkiye'den Google'a giriş sayılarını baz aldıklarını ve bu sayılara göre kullanım oranının mükemmel olduğunu düşündüklerini belirten Page, "Oysa yıllardır raporları yanlış yorumluyormuşuz, tüm istatistiklerimizi altüst ettiler, bunun hesabını kim verecek şimdi ?"

HAKKIMIZI MAHKEMEDE ARAYACAĞIZ

Kullanıcıların Facebook'a girmek için Google'ı açıp, Facebook yazdıktan sonra ilk siteye tıklamalarını bile belki bir nebze anlayışla karşılayabildiklerini, ancak bir Türk kullanıcının Google'a girmek için Google'ı açıp Google kelimesini yazması sonucu, sistemlerinin sonsuz döngüye girdiğini ve yaklaşık 3 saat boyunca hizmet veremediklerini belirten Page, "O kullanıcının IP adresini tespit edip, mahkemede hesaplaşmasını biz çok iyi biliriz, diğer kullanıcılar da ayağını denk alsın" dedi.

Basın toplantısı sonucunda öfkeden ellerinin titrediđi gözlenen Larry Page'in , Google arama motoruna "Google bana karı bul" yazan Türk kullanıcılar hakkında ne tür bir önlem alacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor.

Mehmet SAVAŞ'ın katkısı ile

Dünya genetik Projeler yarışması yapılıyormuş... Tüm ülkelerden genetik profesörleri yarışmaya çalışmalarını ile katılmış...

İlk, Fransız profesörün çalışmasının başına gelmişler. Jüri başkanı çalışmasının ne olduğunu sormuş.

Fransız profesör başlamış anlatmaya: Ben inek genleri ile tavuk genlerini birleştirdim, ortaya çıkan mahlukatın eti, kırmızı et kadar lezzetli, beyaz et kadar sağlıklı oldu demiş.

Ardından, diğer çalışmaları ülke ülke gezmeye başlamışlar...

Sıra gelmiş Türkiye'den Laz profesöre...

Jüri başkanı: "Sizin çalışmanız nedir?" diye sormuş.

Laz profesör başlamış anlatmaya:

Ben demiş, karpuz genleri ile hamamböceđi genlerini birleştirdim!

Birden!... tüm jüri üyelerinden bir kahkaha kopmuş ve başkan, Laz profesöre:

"Bu çalışma ne işe yarar?" diye sormuş...

Laz profesör: "Acayip işe yarıyor, karpuzu kesiyorsun, çekirdekleri kaçışıyo..."

Ömer KURAN'ın katkısı ile

Melon şapkasının üzerinden kafasının kaşımaya çalışan adamı görmüş ve yanına giderek:

- Affedersiniz, siz Laz mısınız?

- Evet, neden sordun?

- Şapkanızın üzerinden kafanızı kaşımaya çalışıyordunuz da...

- Ne olmuş yani?! Sen kışın kaşınınca pantolonunu mu çıkarıyorsun?

Ömer KURAN'ın katkısı ile

MEYHANE DUVARLARINDAN İNCİLER

Horoz ötsün ötmesin,sabah mutlaka olacaktır.

Zirveye çıkarken herkese selam ver çünkü inerken onlarla karşılaşacaksın.

İnsanlar topraktan yaratılmıştır,her an çamurlaşabilirler.

Başımızdan geçenlere değil,kafamızdan geçenlere içelim.

Büyük Adam olmaya gerek yok,bizler yalnızca "Adam" olalım yeter.

Dünyada oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur.

Akıllı olup ta Dünyanın kahrını çekeceğine,deli ol dünya senin Kahrını çeksin.

Dal,rüzgarları affetse de,kırılmıştır bir kere.

Eşek nereden bilecek ki zevki sefayı;sor bakalım hiç çekmiş mi kafayı?

Dünyanın en cesur yaratıkları insanlardır, öleceklerini bilerek yaşarlar.

Dünyanın en cesur yaratıkları insanlardır, öleceklerini bilerek yaşarlar.

Madem dünya hiç,gece de, gündüz de iç.

Hayatın tadını borçlanarak çıkar,sakin ödemeye kalkma tadı kaçır.

Şarabın adı kötüye çıkmış,tadı hoş,Hele bir güzelle içersen,daha bir hoş.

Eğer sana içki dokunuyorsa, sen de içkiye dokun.

Yirmi yaşına kadar hayatı öğrenmeyenin,Otuz yaşına kadar evlenmeyenin,Kırk yaşına kadar köşeyi dönmeyenin,doksan yaşına kadar ölmeyenin işi çok zor bu dünyada.

ŞEREFİNİZE...

Neden içki içilirken ŞEREFİNE denir ?

Her ülkenin kendine has deyişleri vardır bu konu ile ilgili.Kimi "sağlığına" der, kimi "mutluluğuna" ...

Ruslar "nazdrovya" der, Rumlar "stinigia".. .Bizde ise konu daha hoş ve de farklıdır...

Biz "şerefe" ya da daha da özelleştirip "şerefine" deriz..Eee bize de bu yakışırdı değil mi!!!..

Bu " şerefe" sözünün nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi, ya da niye "şerefe" dendiğini?

Zamanın zaman olduğu dönemlerde, içki içmek bir adap, usül işiymiş.İçki masasına oturan ağır ağabeyler, içmeye başlamadan önce kendi aralarında şu anlaşmayı yaparlarmış:

" Arkadaşlar bu meret şişede durduğu gibi durmaz,her ne kadar yakın ahbap olsak da, bir süre sonra çenemizin bağı çözülür ve olmadık şeyler söyleyip sonradan pişman olacağımız şeyleri anlatabiliriz.

Bu masada konuşulan ve anlatılanlar sadece ve sadece bu masada kalacak, söz mü?

Söz!..

Şerefine mi?

Şerefine!!.. "

O günlerde belki de bir yeminmiş bu

"şerefine" sözü..