



# EDİRNE ROTARY KULÜBÜ

1977



2010 - 2011

**Ray KLINGINSMITH** (UR Bşk.)

**Ahmet KARA** (2420.Böl.Guv.)

**Güray ERTEM** (12.Grup.Guv.Yrd.)

Tarih: 22.03.2011

Toplantı No: 1682

Bülten No: 1308

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

## ÜYELERE DUYURUDUR

### BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Sevgili Geçmiş Dönem Başkanımız Akın TIRYAKIOĞLU annesinin rahatsızlığı nedeniyle bir süredir aramıza katılmıyor.Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Yine Rotary ailemizden bir gelin çıkmak üzere ilk adımını atmış bulunuyor.Sevgili Figen ve Tarık ETKER'in kızları Beril kardeşimiz nişanlandı.Edirne Rotary Kulübü olarak kendilerine mutluluklar diliyoruz.

Geçtiğimiz hafta başkanlığını kulüp üyelerimizden İsmet AÇIKGÖZ'ün yaptığı EDSİAD(Edirne Sanayici ve İş Adamları Derneği) Almanya-Lörrach'a bir ziyaret gerçekleştirdiler.Bu geziye Kulüp üyelerimiz Tamer BORAL,Emre ALP ve Reşat AYAN dostlarımız da katıldılar.İsmet AÇIKGÖZ dostumuz izlenimlerini bizimle paylaştı.Çok başarılı bir organizasyon olmuş.EDSİAD'ın da Edirne-Lörrach arasındaki kardeş şehir etkinliklerinin içerisinde yer alması bizleri de çok mutlu etti.Dileğimiz hep birlikte iki şehir arasında yapılacak olan projelere daha çok katılım sağlanması.Bu konuda önümüzdeki günlerde çok güzel gelişmeler olacak.1 Mayıs tarihinde Lörrach Belediye Başkanı ve Lörrach Rotary Kulübü Başkanı yaklaşık 30 kişilik bir heyet ile Edirne'ye gelecekler.Edirne ve Lörrach arasında kardeş şehir anlaşması burada imzalanacak.Organizasyon ile ilgili olarak çalışmalar şimdiden başladı.

Edirne Rotary Kulübü'nün Kurucu Kulüp olduğu Türkiye'nin ilk Inner Wheel Kulübü olan Edirne Inner Wheel Kulübü 20.Kuruluş Yıldönümünü 24 Mart Perşembe günü kutluyor.Edirne Rotary Kulübü olarak Zehra BORAL başkanımızı ve tüm üyelerini kutluyoruz.

Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü'nün bu yıl 25-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği Uluslar arası Oda Müziği yarışması ile ilgili olarak Mimar Sinan Rotary Kulübü başkanımız Raşit Günaydın bizzat misafirimiz olarak hepimizi davet etti.Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz.Bizler de bu organizasyona katılım göstereceğiz.

Güzel günler geçirmenizi dilerim....

*Serhad CEYLAN*

<b><u>MAZERETLİ ÜYELERİMİZ</u></b> :	Akın TIRYAKIOĞLU – Bülent EGELİ – Cengiz TUĞLU – Muzaffer MEMİŞ Oktay ALEMDAR – Şükrü CİRAVOĞLU
<b><u>ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:</u></b>	Ali ES – Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre ALP – Hasan ALTUNTAŞ – İsmail GÜMÜŞDERE Kemal KARAKUŞ
<b><u>DEVAM DURUMU</u></b> :	<b>82.61</b>
<b><u>MUTLU GÜNLERİMİZ</u></b> :	23 MART Alphan DEVECİ Doğum Günü 23 MART Recayi ARAN Doğum Günü 23 MART Tuğba ALTUNTAŞ Doğum Günü 25 MART Hasan ALTUNTAŞ Doğum Günü 26 MART İsmet AÇIKGÖZ Doğum Günü 27 MART Zerrin TIRYAKIOĞLU Doğum Günü 29 MART Şükrü CİRAVOĞLU Doğum Günü 29.MART Didem AYAN Doğum Günü

KUTLARIZ.....

Önümüzdeki hafta toplantımız **29.Mart.2011 Salı Saat 19.00 da** Rotary Evinde

<b>Başkan :</b> Serhad CEYLAN	<b>Sekreter :</b> Muzaffer MEMİŞ	<b>Sayman :</b> Kaya ZEYBEKOĞLU
<b>Üye :</b> Ümit MIHLAYANLAR	<b>Geç.D.B.:</b> Cengiz BENAKMAN	
<b>Bülten irtibat :</b> Faruk ETKER	<b>Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13</b>	<b>edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com</b>

## **ROBİN BİR YIL DAHA OKUYACAK MI??????**

Meşhur Amerikan Üniversitelerinden birinde, dünyaca ünlü bir Hukuk Profesörü olan John Tomkins öğrencilerinin katıldığı yıl sonu imtihanlarını değerlendiriyordu.

21 yaşındaki Robin adlı öğrenci hariç tüm diğerleri geçer not alıp başarıyla mezun olmuşlardı. Robin, maalesef bir yıl daha okumak zorunda kalmıştı.

Akademik yılın bitmesine bir hafta daha vardı ve Robin ertesi sabah okula her zamankinden ve herkesten çok daha erken gelmişti ve Profesör John Tomkins'in ofisinin kapısını tıklattı ve içeri girdi.

"Hocam" dedi... "Ailemin maddi durumu çok kötü ve beni bunca yıl okutabilmek için yaptıkları fedakarlıkları anlatmam mümkün değil ve mezun olmadığımı duyarlarsa çok üzüleceklerdir. Sizden rica ediyorum, hatta yalvarıyorum, ne olur şu notumu yükseltip beni geçiremez misiniz?".

"Kesinlikle mümkün değil" dedi profesör... "böylesine bir şey yapmam hem etik kurallara aykırı ve de ayrıca yasalara da karşı. Dünya çapında isim yapmış bir hukuk profesöründen böyle bir talepte bulunman bile beni şaşırtıyor doğrusu".

"Peki hocam" diye devam etti Robin... "Size, tamamen gerçek ve tamamen hukuka dayalı bir soru sorsam ve siz bunun cevabını bilemezseniz, benim notumu "A" olarak değiştirir misiniz?".

Profesör bir iki saniye düşünür ve basit bir üniversite öğrencisinden gelebilecek herhangi bir hukuk sorusuna kesinlikle yanıt verebileceğine kanaat getirir ve "tamam, anlaştık... hadi bakalım sor sorunu" der.

Robin toparlar kendisini ve başlar;

"Gerçek bir vaka düşünün ki: mantığa ters ama yasaya uygundur... aynı zamanda yasaya ters ama mantığa uygundur... ve yine hem mantığa hem de yasaya terstir".

Profesör kafasını kaşır, düşünür... düşünür... düşünür, terlemeye başlar ve Robin'den bir gün izin ister. Gizlice tanıdığı diğer profesör meslektaşlarına danışır... ama nafile... takılmıştır, bulamaz bir açıklama ve mecburen Robin'e "A" notunu verip onu hukuk fakültesinden mezun eder.

Ertesi gün Profesör sınıfta tüm öğrencileri mezun olabildikleri için tebrik konuşmasını yapar ve kendilerine veda etmeden önce bir soru soracağını söyler ve devam eder; "Gerçek bir vaka düşünün ki: mantığa ters ama yasaya uygundur... aynı zamanda yasaya ters ama mantığa uygundur... ve yine hem mantığa hem de yasaya terstir".

Profesörün şaşkın bakışları arasında, tüm öğrenciler ellerini kaldırmışlardır... öğrencilerden birisine soruyu yanıtlaması için işaret eder.

Öğrenci ayağa kalkar ve başlar;

"Hocam, siz 75 yaşındasınız ve 30 yaşında çok güzel bir bayanla evlisiniz. Bu mantığa ters ama yasaya uygundur. Eşiniz sizi 21 yaşında bir erkekle aldatıyor. Bu yasaya ters ama mantığa uygundur. Siz bu 21 yaşındaki erkeğe mezun olabilmesi için "A" notu verdiniz. Bu hem mantığa hem de yasaya terstir"....

**Reyhan TÜRKSOY'un** katkısı ile

Gece araç sürerken, araç ön Cam'ınıza fırlatılan Yumurta'lar ile saldırıya uğrarsanız, sileceği kesinlikle çalıştırmayın ve Cam'a su püskürtmeyin.

Çünkü su ile karışan Yumurta akı + sarısı Süt'ümsü bir renk alır ve görüşünüzü % 92.5 oranında bloke eder.

Bu durumda aracı durdurmak zorunda kalıp, soyguncuların kurbanı olabilirsiniz.

Bu soyguncular tarafından kullanılan yeni bir yöntemdir.

Silecek kullanmadan ve su püskürtmeden süratle oradan uzaklaşınız.

**Okyar YAYALAR'ın** katkısı ile

## SAĞANAK YAĞIŞTA ETKİN GÖRÜŞ

Yoğun bir sağanak altında otomobil kullanırken nasıl iyi bir görüş elde edilir?

Bu metodu yoğun yağmur altında sadece bir deneyin.

Bir çok sürücü yoğun sağanak sırasında silecekleri yüksek ya da en hızlı konumda çalıştırır, ve buna rağmen ön camdaki görüntü netliği yeterli olmaz.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen güneş gözlüklerinizi takın (modeli fark etmez), ve mucize!!! Aniden görüşünüz, yağmur yağmıyormuşçasına mükemmel bir netlik kazanacak. Aracınızda her zaman bir güneş gözlüğü bulundurduğunuzdan emin olun.

İnanılmaz, cam üzerindeki damlaları hâlâ görüyorsunuz ama yağmur suyunun oluşturduğu tabakayı görmüyorsunuz.

Yağmurun yoldaki sıçramasını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda, sollanan ya da takip edilen aracın sıçrattığı sudan kaynaklanan körlüğü de bertaraf edebiliyorsunuz (ya da güneş gözlüğü kullanmayıp şikayet edeceksiniz).

Yoğun BEYAZ ışık veren sis farlarının, işe yaramamasının nedeni de benzerdir. SARI ışık veren sis farları ise gece, tipi ve kar yağışlı havalarda çok işe yarar, kar taneleri hemen hemen görünmez olur.

Ama BEYAZ sis farları YAĞMUR ve SİS'te hiç işe yaramaz.

Sıradaki uyarı da çok önemli! Kaç kişi bunu biliyor merak ediyorum.

36 yaşındaki bir kadın sürücü, birkaç hafta önce bir kaza geçirdi ve araç pert oldu. Kinburn, Ontario'da yaşayan sürücü, Kinburn ile Ottawa arasında seyahat etmekteydi. Her ne kadar aşırı değilse de, hava yağmurluydu. Araç aniden kızaklama yaptı ve kelimenin tam anlamıyla havada uçtu...

Kadın ciddi bir şekilde yaralanmadı ama aniden meydana gelen bu durum karşısında çok şaşkıncı.

Durumu otoyol polisine anlattı ve memur, herkesin bilmesi gereken şeyler söyledi:

**YAĞMURLU HAVADA ARACINIZI ASLA CRUISE KONTROL KONUMUNDA SÜRMEYİN.**

Aslında kadın cruise kontrol konumunda sürerek ihtiyatlı davrandığını ve tutarlı bir hızla sürerek emniyetli bir davranış sergilediğini düşünüyordu.

Ama memur ona yağmurlu havada aracının cruise kontrol konumunda olmasının, kızaklama yapmasına ve lastiklerin asfaltla temasının kesilmesi ile aracın yüksek oranda hızlanmasına ve tıpkı bir uçak gibi kalkışa geçmesine neden olabileceğini anlattı.

Kadın başına gelenin aynı memurun anlattığı gibi olduğunu söyledi. Memur tüm araçların güneşliklerinde hava yastığı uyarısı ile birlikte şu uyarının da yazılı olması gerektiğini söyledi: **YOL ZEMİNİ ISLAK YA DA BUZLU İSE KESİNLİKLE CRUISE KONTROL KONUMUNDA SÜRMEYİNİZ.**

Bizler genç çocuklarımıza cruise kontrol konumunda güvenli bir hızda sürmelerini söylüyoruz, ama cruise kontrolünü sadece yol zemini KURU iken kullanın demiyoruz.

NOT: Bazı araçlarda (Toyota Sienna Limited XLE gibi) silecekler çalışır durumdayken Cruise Kontrol Modu' nu devreye almanıza izin vermeyen bir sistem bulunmaktadır.

## NAZIM HİKMET VE SANAT

Cezaevi denetimine Adalet Bakanlığı'ndan bir müfettiş gelir. Bir kaç gün denetim yaptıktan sonra müdüre:

**"- Nazım da buradaymış, çağır da görelim nasıl biridir?"** der.

Nazım'ı odaya getirirler. Müdür koltuğuna iyice kurulan müfettiş Nazım'ı tepeden tırnağa süzer ve:

**"-Demek Nazım Hikmet sensin",** der. Nazım'a oturması için yer göstermez.

Kısa bir konuşma sonrası, **"gidebilirsiniz"** der.

Nazım tam kapıdan çıkarken durur ve müfettişe:

**"-Ömer Hayyam adını duydunuz mu?"** diye sorar. Müfettiş hemen atılır:

**"-Kim bilmez ki Hayyam'ı"**

Nazım:

**"-Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi?"** diye sorar.

Müfettiş şaşırır. Nazım konuşmasını sürdürür,

**"Görüyorsunuz, sanatçıyı anımsadınız ama hükümdarı anımsamadınız. Yıllar sonra beni dünya anımsayacak, ama dönemin Adalet Bakanını ve sizi kimse anımsamayacak"** der ve çıkar.

Müfettiş yaptığı yanlışları anlar, Nazım'ı geri çağırır ama Nazım koğuşunun yolunu tutmuştur, asla geri dönmez.

**Sahi, o dönemin Adalet Bakanı kimdi?**

## 5 Ders

### Birinci Ders:

Okuldaki ikinci ayımda, hocamız test sorularını dağıttı. Ben okulun en iyi öğrencilerinden biriydim. Son soruya kadar soluk almadan geldim ve orada çakıldım kaldım.

Son soru şöyleydi :

'Her gün okulu temizleyen hademe kadının ilk adı nedir ?'

Bu her halde bir çeşit şaka olmalıydı. Kadını, yerleri silerken, hemen her gün görüyordum. Uzun boylu, siyah saçlı bir kadındı. 50'lerinde falan olmalıydı. Ama adını nerden bilecektim ki !

Son soruyu yanıtsız bırakıp kağıdı teslim ettim.

Süre biterken bir öğrenci, son sorunun test sonuçlarına dahil olup olmadığını sordu.

'Tabii, dahil' dedi, Hocamız...

'İş yaşamınız boyunca insanlarla karşılaşacaksınız. Hepsi birbirinden farklı insanlar. Ama hepsi sizin ilginiz ve dikkatinizi hak eden insanlar bunlar. Onlara sadece gülümsememiz ve 'Merhaba' dememiz gerekse bile...'

Bu dersi hayatım boyunca unutmadım.

Hademenin adını da...

Dorothy idi.

### İkinci Ders :

Bir gece vakit gece-yarisına doğru Alabama Otoyolunun kenarında duran bir zenci kadın gördüm. Bardaktan boşanırcaya yağın yağmura rağmen, bozulan arabasının dışında duruyor ve dikkati çekmeye çalışıyordu. Geçen her arabaya el sallıyordu. Yanında durdum. 60'li yıllarda bir beyazın bir zenciye, hem de Alabama'da, yardıma kalkışması pek olağan şeylerden değildi.

Onu kente kadar götürdüm. Bir taksi durağına bıraktım. Ayrılırken ille de adresimi istedi, verdim.

Bir hafta sonra, kapım çalındı.

Muazzam bir konsol televizyon indiriyordu adamlar. Bir de not ekliydi, armağanda...

'Gecen gece otoyolda bana yardımınıza teşekkür ederim. O korkunç yağmur sadece elbiselerimi değil, ruhumu da sıırılsıklam etmişti. Kendime güvenimi yitirmek üzereydim, siz çıka geldiniz. Sizin sayenizde ölmekte olan kocamın yatağının bas ucuna zamanında ulaşmayı başardım. Biraz sonra son nefesini verdi.

Tanrı bana yardım eden sizi ve başkalarına karşılık beklemeksizin yardım eden herkesi kutsasın...

En İyi Dileklerimle,

Bayan Nat King Cole.'

### Üçüncü Ders :

Bir pastanın üç otuz paraya satıldığı günlerde 10 yaşında bir çocuk pastaneye girdi. Garson kız hemen koştu...

Çocuk sordu:

'Çikolatalı pasta kaç para ?'

'50 Cent.'

Çocuk cebinden çıkardığı bozukları saydı. Bir daha sordu:

'Peki, Dondurma Ne Kadar ?'

'35 Cent.' dedi garson kız, sabırsızlıkla.

Dükkanında yığınla müşteri vardı ve kız hepsine tek başına koşuşturuyordu. Bu çocukla daha ne kadar vakit geçirebilirdi ki...

Çocuk parasını bir daha saydı ve

'Bir dondurma alabilir miyim, lütfen ?' dedi.

Kız dondurmaya getirdi. Fişi tabağın kenarına koydu ve öteki masaya koştu. Çocuk dondurmasını bitirdi. Fişi kasaya ödedi. Garson kız masayı temizlemek üzere geldiğinde, gözleri doldu birden.. Masayı sanki akan gözyaşları temizleyecekti.

Boş dondurma tabağının yanında çocuğun bıraktığı 15 Cent'lik bahşiş duruyordu..

### Dördüncü Ders :

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak diye gözlüyor...

Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan öğlene kadar hepsi kayanın etrafından dolaşip saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz tutamıyordu.

Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu.

Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eli ile kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. Kan ter içinde kaldı ama, sonunda, kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki, kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü.

Açtı... Kесе altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde...

'Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir.' diyordu kral.

Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı.

'Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.'

### Besinci Ders :

Yıllar önce hastanede çalışırken, ağır hasta bir kız getirdiler. Tek yaşam şansı, beş yaşındaki kardeşinden acil kan nakli idi. Küçük oğlan aynı hastalıktan mucizevi bir şekilde kurtulmuş ve kanında o hastalığın mikroplarını yok eden antikorlar oluşmuştu.

Doktor durumu beş yaşındaki oğlana anlattı ve ablasına kan verip vermeyeceğini sordu. Küçük çocuk bir an duraksadı. Sonra derin bir nefes aldı ve 'Eğer kurtulacaksa, veririm kanımı' dedi. Kan nakli yapılırken, ablasının gözlerinin içine bakıyor ve gülümsüyordu.

Kızın yanaklarına yeniden renk gelmeye başlamıştı, ama küçük çocuğun yüzü de giderek soluyordu...

Gülümsemesi de yok oldu. Titreyen bir sesle doktora sordu :

'Hemen mi öleceğim ?'

Ufaklık, doktoru yanlış anlamıştı, ablasına vücudundaki bütün kani verip, öleceğini düşünüyordu.