



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977

2009 - 2010

Kenny JOHN (UR Bşk.)

Nuri ÖZGÜR (2420.Böl.Guv.)

Mehmet Sabri GÖRKEY (12.Grup.Guv.Yrd.)

Tarih: 20.04.2010

Toplantı No: 1636

Bülten No: 1264

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlarım;

2420.Bölge Rotary Gençlik Değişim Komite Başkanı Sevgili Mustafa Devrim YALÇIN ve Başkan Yardımcısı Işıl GEDİK in kısa ve uzun dönem öğrenci değişimi konusundaki açıklamaları için her ikisine de teşekkürlerimi sunuyorum. Oldukça uzaklaştığımız bu konuda gerçekten aydınlandık.

Bu yıl benzer bir değişimle Beykent Kolejinde öğrenim gören 3 kardeşimizi Temmuz ayında Avustralya ya göndereceğiz.Hedefimiz bu sayıyı gelecek dönemlerde artırarak gençlerimizin ufkunun arttırılmasını sağlamak olacaktır.

Bültenimizi kaleme altığımız şu saatlerde Almanya Lörrach kentinden 38 misafirimizin uçaktan indiğini öğrendik.Misafirlerin ağırlanması Organizasyonunu Edirne Belediyesi,Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapıyoruz.

Geçtiğimiz Salı günü derneğimiz Edirne Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü tarafından denetlendi.Herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı Denetim için Serhad CEYLAN ve Recayi ARAN dostlarımı teşekkür ediyorum.

8 9 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan Haskovo şehrinde yapılacak **BALKAN ROTARY ŞENLİĞİ** nin ilk programı belli oldu.Ekte bu programı bulabilirsiniz.Değişiklikler sizlere tekrar iletilecektir.

Zekeriya köy Rotary Kulübünün bu yıl 9.sunu düzenleyeceği Bahar şenliğine davetliyiz.Şenlik 23.Mayıs Pazar günü Zekeriya köy Çarşı Meydanında yapılacaktır.Bu yıl enaz 3000 katılımcının katılması beklenmektedir. Hedefleri 30.000 TL gelir elde ederek Rotary Lisesine bağışlamak.

İstanbul Ulus Rotary Kulübünde bu dönem 3. sünü gerçekleştirdiği Engelliler Yararına Grafik Tasarım Kursunun Sertifika törenini 2 Mayıs saat 20.00 de Yunus Emre Kültür Merkezinde yapacaktır.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü geleneksel hale getirdikleri ENGELLİLE ZİRVEDE-X "Nemruta tırmanıyoruz" etkinliğini 7-9 Mayıs tarihleri arasında yapacaktır.

İyi günler Dileklerle..

Cengiz Benakman

<u>KONUŞMACIMIZ</u> :	Mustafa Devrim YALÇIN Işıl GEDİK	Rotary Gençlik Değişim Ko.Bşk. Rotary Gençlik Değişim Ko.Bşk.Yrd.	Fatih RK. Roteks
<u>MİSAFİRİMİZ</u> :	Atı ERMAN Lale TÜZÜNER Mesude ŞENOL	ELYD Bşk AB Bilgi Bürosu Sorumlusu Ed.Bel.AB Sorumlusu	Kulüp Misafiri Kulüp Misafiri Kulüp Misafiri
<u>ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:</u>	Ahmet DEVECİ – Ali ES – Demirkan ÇAĞLAYAN – İsmet AÇIKGÖZ Kaya ZEYBEKOĞLU – Reşat AYAN		
<u>DEVAM DURUMU</u> :	76.00		
<u>MUTLU GÜNLERİMİZ</u> :	21 NİSAN : Zerrin-Akın TIRYAKIOĞLU	Evlilik Yıldönümü	
	21 NİSAN : Zehra BORAL	Doğum Günü	
	23 NİSAN : Cenk BENAKMAN	Doğum Günü	
	25 NİSAN : Ebru-Kaya ZEYBEKOĞLU	Evlilik Yıldönümü	KUTLARIZ.....

Önümüzdeki hafta toplantımız **27.Nisan.2010 Salı Saat 20.00 de Rotary Evinde .**

Başkan : Cengiz BENAKMAN

Üye : Tarık ETKER

Bülten irtibat : Faruk ETKER

Bşk. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN

Geç.D.B.: Akın TIRYAKIOĞLU

Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13

Sayman : Recayi ARAN

faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com

İADE ADRESİ: Faruk ETKER Cilingirler Caddesi No: 10

22100

EDİRNE

Papa ile yahudi

Birkaç yüzyıl önce Papa bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmeleri gerektiğine karar verir. Doğal olarak Yahudi toplumundan büyük bir tepki gelir. Bunun üzerine, Papa ile Yahudi toplumundan önde gelen birisiyle karşılıklı dini bir müzakere yapmalarını önerir.

Yahudiler kazanırsa kalacaklar, Papa kazanırsa gidecekler. Yahudiler çaresiz kabul eder ve temsilci olarak Moiz'i seçerler. Ancak Moiz'in Papa ile aynı dili konuşmaması nedeniyle müzakere de konuşmak yerine sadece işaret dilinin kullanılmasını teklif ederler.

Papa kabul eder. Müzakere günü geldiğinde iki taraf karşılıklı yerlerini alırlar ve karşılıklı olarak bir süre bakiştikten sonra Papa elini kaldırarak üç parmağını gösterir.

Buna karşılık Moiz tek parmağını kaldırır.

Papa parmaklarını sallayarak başının etrafında çevirir.

Moiz ise parmağıyla yeri işaret ederek oturduğu yeri gösterir.

Papa yanındaki çantadan bir parça ekmek ve şarap çıkartınca Moiz de bir elma çıkartır.

Bunun üzerine Papa ayağa kalkarak: "Ben pes ediyorum, Yahudiler kalabilirler" der.

Müzakere sonrasında Papa'nın etrafına toplanan kardinaller Papa'ya ne olduğunu sorduklarında Papa;

- Ben önce 3 parmağımı gösterip Kutsal Üçlüyü işaret ettim. Buna karşılık o bana tek parmağını gösterip her iki dinin de tek tanrıyla tanıdığını söyledi. Ben parmaklarımı sallayıp başımın etrafında çevirerek tanrının bizim

etrafımızda olduğunu gösterdiğimde o da oturduğu yeri işaret ederek tanrının onların durduğu yerde de olduğunu işaret etti. Ben kutsal ekmek ve şarap çıkartıp tanrının bizim günahlarımızı bağışladığını göstermek istediğim zaman da hemen bir elma çıkartıp bana ilk günahı hatırlattı. Herifin her şeye bir cevabı var. Ne yapabilirdim ki?

Aynı sırada Yahudi cemaati de Moiz'in etrafını sarmış ona nasıl başardığını soruyorlardı. Moiz:

- Önce bana 3 parmağını gösterip 3 gün içinde burayı terk etmemizi istedi. Ben de ona bir tekimizin bile ayrılmayacağımızı söyledim. Sonra bütün şehrin Yahudilerden temizleneceğini söyledi. Ben de, hiç bir yere gitmeyip

olduğumuz yerde kalacağımızı söyledim.

- Sonra ne oldu? diye kalabalık heyecanla sordu.

- Valla, sonrasında ben de pek anlamadım. Adam biraz hiddetlendi ve ögle yemeğini çıkarttı. Bunun üzerine ben de benimkini çıkarttım. Hepsi bu!...

İNSANLARIN NE KONUŞTUĞU DEĞİL NE ANLADIĞI ÖNEMLİDİR.

YA SENİ ANLAYAN BİRİ İLE KONUŞ, YA DA ANLAŞILMIYORSAN SUS Kİ,

KONUŞTUĞUN KİŞİYE BİR DE KENDİNİ ANLATMAK ZORUNDA KALMAYASIN! .

Lakerda'nın hikayesi

Malaga kıyılarında fakir bir Musevi balıkçı yaşamaktaydı. Adı Behmuaras, soyadını ise bilmiyoruz.

Şimdiye dek kaydına da hiç rastlanmadı.

İşte bu balıkçı her gün balığa çıkar, tuttuklarının yarısını satar, diğer yarısını da eve, ailesine götürürdü. Üç çocuğu vardı ve en küçükleri en çok torik balığını severdi.

Balıkçı da onun torik balığı yemesine özellikle dikkat ederdi.

Oysa bu balık her zaman yakalanamazdı, çünkü bunun için çok açılmak gerekirdi.

1326 yılının bir Sabat (cumartesi ve Museviler için kutsaldır) günü karısının tüm itirazlarına karşın, çocuğu için torik balığı avlaması gerektiğini söyleyerek yine balığa çıktı.

Balıkçı o günden itibaren iki ay boyunca hiç torik balığı yakalayamadı.

Bunun üzerine oturdu ve Allah'ına dua etti:

'Allah'ım ne olur çocuğuma torik balığı ver. Beni de affet, Cumartesi çalıştığım için.'

Ertesi kutsal Perşembe günü, sefer tora açıldığı gün, yine balığa çıktı.

Bu kez büyük bir torik balığı sürüsüne rast geldi ve tam 30 balık yakaladı. Ve Allah'ına yine dua etti.

Sonra 'Ben' dedi, 'bunları satmaktansa tuzlarım ve saklarım'.

Önce balıkları temizledi, herbirini kafaları hariç altı eşit parçaya ayırdı. İliklerini çıkardı, soğuk suda bekletti.

Kanını süzdürdü ve tam 25 gün tuzda sıkıca sakladı. 25 gün sonra tuzdan çıkarılan ve çok sonraları da Yunan

Musevileri tarafından yapılan bu yiyeceğe 'lakerda' adını verdi.

Lakerda ismi İspanyolca kökenlidir ve aslı 'la kerrida' dır; 'istenen/istedikten sonra' anlamındadır.

Bu öykü Toledo şehri Balık Halinin duvarlarında asılıdır.

Mehmet SAVAŞ'ın katkısı ile

Bizim çocukluğumuzda

Benim çocukluğumda annelerimiz çalışmazdı.Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı hiç açmadım.Hatta babanım bile anahtarı yoktu. Annem evimizin bir parçası gibiydi,hep evdeydi.

Heryere birlikte giderdik, zaten öyle çok da gidilecek bir yer yoktu ki.

En büyük eğlencemiz sokaklarda oynamaktı.Sokakta oynamak diye bir kavram vardı yani.Cafelerde, alış veriş merkezlerinde buluşmazdık.Okula arkadaşlarımızla gider, birlikte çıkar, oynaya, zıplaya yürüyerek gelirdik.Servis falan yoktu. Ayakkabılarımız eskirdi.Hatta öyle olurdu ki; çantalarımızı kaldırımlara koyar oyuna bile daldık.Annelerimiz bu durumu bildiklerinden kardeşlerimizle bizlere ekmek arası bir şeyler hazırlar gönderirdi.Mahallemizdeki teyzeler annemiz gibiydi. Susayınca girer evlerine su içerdik.Ya da pencereden bir sürahi bir bardak uzatır, hepimiz aynı bardaktan kana kana içerdik.Kısacacı evine girip gelen (ki sadece çiş gelen giderdi evine) elinde mutlaka yiyecekle dönerdi.Anneleri o arada çocuğuna verdiği şeyden bizlere de gönderirdi.Bu bazen bir kurabiye bazen bir meyve olurdu.

Cebimizde harçlığımız olduğunda düşmesin diye çıkarır çantamızın üstüne koyar oyun bitince geri alırdık. Çok garip ama kimse almazdı. Sokaklarımız evimiz kadar güvenli idi.Düşünce kaldırırlar, kavga edince barıştırılırdık. Polisler gelmezdi kavgalarımıza, zabıtlar tutulmazdı.Sonra kavgalarımız da öyle ustura, falçata ile olmaz, onlar nedir bilmezdik bile, asla kanla falan da bitmezdi, en fazla saçlarımızdan çeker, hayvan adları sayar, tekme atar, yine oyuna daldık.Birbirimizin suyundan içer, elmasına dış atardık.Misket oynamaktan parmaklarımız kanar yine de mikrop kapmazdık.Azar işitip, acillere taşınmazdık. Düşerdik ekmek çiğner basarlardı alnımıza, oyuna devam ederdik. Röntgenlere, ultrasonlara girmezdik.

Ben bizim çocukluğumuzu çok özledim.Sokaklarımız ruhsuzlaştı sanki. Komşumu tanımıyorum ama evinin camında,temizliğe gelen kadını haftada bir görür kolay gelsin der konuşurum.Onun dışında orada kim oturur hiç bilmem.Evimizi kendimiz temizlerdik, kapı silmece ; bilmem kaç kuruş hepimizin elinde bezler güle oynaya bitirirdik işleri.Evlerimiz var içinde yaşayan yok. Parklarımız var içinde oynayan çocuk yok.Ama her yıl sökölüp yenilenen kaldırımlar, lüks binalar, ısıll ısıll vitrinler, girip çıkan yapay insanlar...

Ruh yok, buz gibi buz, bu biz değiliz..

Tahta iskemlelerimiz de oturan yaşlılarımız, onlara dede, nene diye hatırını soran çocuklarımız yok oldu.Ben kapılarında ' vale ' lerin, ' bady ' lerin beklediği yerlerden hepkorkmuş çekinmişimdir.Kapısını çarparak örtüyor diye çocuğuna kızıp, taksidini bitiremediği arabanın anahtarını, hiç tanımadığı birine vermek ters gelir bana.Benim değıldir bu kültür.

Ne ruhuma, ne kültürüme ne de cüzdanıma hitap eder.

Nedir bunlar?

Reklamlarla desteklenen beyni, ruhu ele geçirilmiş insanlar olduk.Birbirimize yabancı, yalnızlıklarımızla yaşar olduk. İyi de neden böyle olduk ? Biz mi istemiştik?

Her toplum hakettiği gibi yönetilir derler ya,hakettiği gibide yaşar diyelim mi ?

(Yazari bilinmiyor)

Bazı yiyeceklerin birlikte yenildiklerinde birbirlerinin besleyici özelliğini artırdığı belirtildi. Amerikan haber sitesi Daily Beast yapılan araştırmalar ve uzmanların tavsiyelerinden yola çıkarak, birlikte yenilmesi gereken gıdaları şöyle sıraladı:

1 I spanak-pancar: I spanakta bulunan demir; pancar, biber gibi yiyeceklerdeki C vitaminiyle birleştiğinde bağırsaklarda daha iyi emiliyor.

2 Domates-zeytinyağı: Domateste bulunan ve kalp-damar hastalıklarıyla bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltan likopen maddesi, yağda çözülüyor.

3 Biftek-havuç: Havuçtaki A vitamini, bir protein eşliğinde daha iyi emiliyor.

4 Yeşil çay-limon: Yeşil çay limonla içildiğinde, antioksidanların etkisi 13 kat artıyor.

5 Sarımsak-balık: Kolesterolü düşüren balık yağı ile kalbi koruyan sarımsak bir araya gelince enfeksiyon giderici etki gösteriyor.

6 Kırmızı et-biberiye: Ette bulunan ve yaşlanma etkilerine yol açan serbest radikaller, biberiyedeki asitlerle birleşince etkisiz hale geliyor.

7 Portakal suyu-yulaf ezmesi: Her ikisi de kalp krizini önlemeye ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olurken, bir araya geldiklerinde bu etkileri iki katına çıkıyor.

8 Elma-kırmızı şarap: Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu flavonoidler içeren elma ve kırmızı şarap birlikte tüketildiğinde kanın pıhtılaşmasını önleyip kalp-damar sistemini koruyor.

9 Yabanmersini-üzüm: Her ikisi de antioksidan deposu olan bu meyveler birlikte yenildiğinde bu özellikleri daha da güçleniyor.

10 Sert kabuklu yemişler-çekirdekler-kurutulmuş meyveler: Protein açısından güçlü olan bu yiyecekler birlikte tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıyor.

Uşaklı Osman Efendi bir sabah müthiş bir başağrısıyla uyanır. İlaç alır geçmez. Bir iki gün bekler, ağrı devam eder. Doktor çağrılır. Doktor muayene eder, ağrı kesiciler verir, gider. Lakin Osman Efendi'nin başağrısı artarak sürer. Üstüne üstlük baş ağrısı yanısıra gözleri de yaşarmaya başlar. Başka doktorlar çağrılır...

Osman Efendi Uşak'ın ileri gelenlerinden, ağrıyı kesene servet vaadederek. Doktorların hiçbiri ağrıyı durduramadığı gibi sebebini de bulamaz. Ev halkı birbirine karışır, başağrısından geceleri uyuyamayan Osman Efendi'yi İstanbul'a götürmeye karar verirler.

İstanbul'da en iyi doktorlar seferber olur. Röntgenler, beyin tomografileri çekilir, testler yapılır... Görünüşe bakılırsa Osman Efendi turp gibidir. Oysa dayanması gittikçe zorlaşan başağrısı ve gözyaşları hayatı çekilmez hale getirmiştir. Ağrı kesici iğnelerle zor ayakta duran Osman Efendi bu defa da apar topar yurtdışına götürülür. O devirde Amerika değil İsviçre moda, Zürih'e gidilir. Haftalarca hastanede kalınır, onlarca profesör konsültasyon yapar, testler tekrarlanır.

Sonuç:

Efendi'ye teşhis konulamaz. Artık yerinden kalkamayan Osman Efendi'ye ağrı kesici iğneler verilir, altmışlarını süren adamın ülkesine dönüp "dinlenmesi", daha doğrusu son günlerini evinde geçirmesi tavsiye edilir.

Osman Efendi bitkin, aile perişan. "Kader" denilir, Uşak'a dönülür. Osman Efendi yayla evinde bir odaya yatırılır ve ağrı kesici iğnelerle ölümü beklemeye başlar.

Bir gün, hastanın keyfi gelsin diye, Osman Efendi'nin eski berberi "Berber Mehmet" çağrılır. Berber yataktan kalkamayan Osman Efendi'yi tıraş ederken, adamcağız derdini anlatır ve ölümü beklediğini söyler. Berber Mehmet bir an düşünür.

"Beyim" der, "Sakin sizin burnunuzda kıl dönmüş olmasın?"

Bir bakar, "Hah işte" der. "Kıl dönmüş. Osman Efendi'nin şaşkın bakışlarına aldırmaşızın çantasından cımbızı kaptığı gibi kılı çeker. Ev halkı Osman Efendi'nin köyü ayağa kaldıran çılgınlığıyla odaya koşar. Berber Mehmet, Osman Efendi'nin elinden zor alınır ve cımbızın ucunda tuttuğu yirmi santimlik kılla kapı dışarı edilir. Osman Efendi'nin kanayan burnuna pansumanlar yapılır, kolonyalar koklatılır ve yaşlı adam tekrar yatağına yatırılır. Ertesi sabah Osman Efendi aylardır ilk defa rahat bir uykudan uyanır. Gözlerinin yaşarması geçmiştir. Başağrısından ise eser kalmamıştır. Dönen kılın sinire yürüyüp gittikçe uzayarak dayanılmaz ızdıraplara yol açtığını doktorlar ancak o zaman keşfeder. Çözümün bu kadar basit olabileceği kimsenin aklına gelmemiştir. Sapasağlam ayağa kalkan Osman Efendi, Berber Mehmet'i çağırır ve ona bir servet bağışlar.

Şimdi bu gerçek hikayeyi niye yazdık ?

1. Berber Mehmet efendilerin fikirleri var, dinlemek gerek.
2. Bazen büyük sorunların çok basit çözümleri olur.
3. Burnundan kıl aldırmayanların başı çok ağrıyabilir

ÇİĞ BALIK (Marine Balık)

Biliyorum, defalarca muhtelif yerlerde okudunuz ama bir defa da benden dinleyin istedim. İkrâm ettiğim dostlarım, sofradan eksik parmaklarla kalkıyorlar (tevazuya bak).

Malzeme:

- 1) 500 gr. tercihan beyaz etli fletö balık (bulamadığınız zaman tombik de denilen bir cins orkinosun sırt fletosu bile olabilir. Yeter ki ölmeden kanı akıtılmış olsun)
- 2) 400 cc. taze limon suyu (2 su bardağından az fazla)
- 3) Yemek tuzu 2 tatlı kaşığı (15-20 gr. arası)

Hazırlama:

Balıkları yıkayıp iki avucumuz arasında fazla suyunu sıkıp, yemekçilerin jülyen tabir ettikleri tarzda ince doğrayalım. Deri ve kılçık asla olmamalı.

Limon suyunu hazırlayıp tuzu da ilave edip kapaklı bir cam kaba alalım. Doğranmış balıkları tuzlu limon suyu içine salalım.

Kabımızın kapağını kapayıp buzdolabına kaldıralım. 2-3 saat sonra servise hazırdır ama benim tavsiyem en az 5-6 saat beklemesi.

Servis yapacağımız zaman ihtiyacımız kadar balığı servis tabağına alalım. Biraz da tuzlu limon suyundan üzerine dökelim.

Sızma zeytin yağını gezdirelim ve seviyorsak 1 çay kaşığı kadar sulandırılmış hardal ilave edelim.

Taze balıktan yaptı iseniz buzdolabında 8-10 gün kadar bekleyebilir

Afiyet olsun.

PROGRAM
3.TOPLANTI
BALKANLARDA DOSTLUK İÇİN ROTARY
8 – 9 Mayıs 2010 HASKOVO – BULGARİSTAN

ORGANİZASYON KOMİTESİ

BULGARİSTAN 2482 Distr.Guvernörü Plamen MİNEV
TÜRKİYE 2420 Distr.Guvernörü Nuri ÖZGÜR
YUNANİSTAN 2481 Distr.Guvernörü Dragan BRAER

BAŞKANLAR

Distr.Guvernör Yardımcısı Lüben ATANASOV 2482 Distr -2008-2009 Guvernörü
Distr.Guvernör Yardımcısı Ömer KURAN 2420 Distr -2008 -2009 Guvernörü

BAŞKAN YARDIMCILARI

Tamer BORAL 2420 Distr.Edirne Rotary Kulübü 1999-2000 Başkanı
Svetla GENEVA 2482 Distr.Haskova Aida Rotary Kulübü 2008-2010 Sekreteri
Vesela ARNAUDOVA 2481 Distr.Aleksandropoli üyesi YUNANİSTAN

ÜYELER

01 – Kapra VOYNSKA Hakovo Aida Rotary Kulübü
02 – M.Emre ALP Edirne Rotary Kulübü
03 – Sadula HADCİEV Kırdcali Rotay Kulübü
04 – Hristo POPOV Hakovo Rotary Kulübü Başkanı
05 – Alyosa SİNABOV Kırdcali Rotary Kulübü Başkanı
06 – Pilyo PİLYEV Haskovo Aida Rotary Kulübü Başkanı
07 – Yanço APOSTOLOV Haskovo Aida Rotary Kulübü
08 – Dcevdet ADEM Kırdcali Rotary Kulübü
09 – Vasil BAYDANOV Kırdcali Rotary Kulübü
10 – Raşit GÜNAYDIN Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü
11 – Celil UZER Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü
12 – Ahmet İPÇİ Tekirdağ Rotary Kulübü Başkanı
13 – Orhan ÇEBİ Tekirdağ Rotary Kulübü
14 – Trendafilos MAMASDOPOLUS Aleksandropoli Rotary Kulübü Başkanı
15 – Veselka ARNAUDOVA Aleksandropoli Rotary Kulübü
16 – Apostolos MPOZATSİDİS Orastiada Rotary Kulübü Başkanı
17 – Kevork ANDONYAS Didimothico Rotary Kulübü
18 – Yoanis KARAMPUMARİS Didimothico Rotary Kulübü

TOPLANTI PROGRAMI

07.Mayıs 2010 CUMA

17.00 – 21.00 Toplantıya katılan misafirlerin yerlerine yerleşmesi
19.30 – 23.00 Serbest sat – yemek – hoş geldin sohbeti

Not: Haskovo ya Cuma günü gelecekler önceden haber verirlerse rezervasyon konusunda kendilerine yardım edilecektir.

08.Mayıs 2010 CUMARTESİ

BİRİNCİ BÖLÜM 10.00 – 12.000
mesleki

Gelen misafirlerin yerleşmesi,dostluk tanışmaları ve

Diyaloglar oluşturmak.

İKİNCİ BÖLÜM 12.00 – 14.30

RESMİ BÖLÜM.üç district Başkanları,üyeler ve yönetim Kurulu
Üyeleri,Resmi Makamlar ve Yöneticiler katılıyor.

TOPLANTI İÇERİĞİ

- 1 –m Resmi açılış
- 2 – Katılanlara Bölge Governörlerinin tanıtımı
- 3 – Davetli olan resmi ve gayri resmi misafirlerin tanıtımı
- 4 – Organizasyon komitesinden katılanlara toplantı ile ilgili açıklamalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 16.30 – 17.30

Katılanları şehir merkezinde buluşması,bayraklı yürüyüş
Haskovo Aida RK MATCING GRAND projesinin açılışı

Not: Hatırlatmalar.

Katılanların Kulüp ve bölge bayraklarını getirmelidirler.

Saat 16.30 da Haskovo da,daha önceden belirlenen üç noktada bölge bayraklarını açma töreni yapılacak ve daha sonra üç bölgenin yürüyerek merkez meydana buluşması öngörülüyor.Bu üç nota merkeze 100 – 150 metre mesafesinde olacaktır.

Üç ülke adına Meçhul Asker Anıtına Çelenk konulması ve folklor gösterileri düzenlenecektir.Üç ülke guvernörleri kısa bir konuşma yapacaklar ve ardından organizasyon adına yapılan anıtın açılışını yapacaklardır.

Daha sonra Haskovo Aida Rotary Kulübünün yaptığı **Çocuk Parkı** ziyaret edilerek açılışı yapılacaktır.

18.00 de Park “Kenana” da Haskovo Belediyesinin düzenlediği festivale gidilecek,folklor ve spor gösterileri izlenecektir.İsteyen katılımcılar mesleki reklam broşür ve ürün sergileyebilecektir.Reklam,broşür ve ürün alış veriş imkanı sağlanacaktır.

Bu toplantıdan önce üç ülkede düzenlenen ve konusu Çocuklar olan resim yarışmasında ilk 10 giren resimlerin 20.05.2010 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor.Bu resimler üç ülke tarafından oluşan jüri tarafından değerlendirilerek sıralanacaktır.Fiyatlandırılan bu resimler Restauraan lobisinde sergilenerek toplantıya katılanlar tarafından satın alınabilecektir.

Sergiye katılan çocuklara Rotary adına teşekkür belgesi verilecektir.Gelecek gelir ise üç ülke dına Rotary POLİO fonuna aktarılacaktır.

Rotary üyelerinin Çevreye Duyarlılığının belgesi olarak “PARK KENANA” da üç ülke adına ağaç dikilecektir.

İsteyen kulüplerde kendi adlarına ağaç dikebilecektir.

Dostluk Akşam Yemeği aynı parktaki “FANTAZİYA RESTAURAN da tertiplenecektir.

Organizasyon Komitesi Başkanı

Doç.Dr.Lüben ATANASOV

D.2482 BULGARİA Haskovo RK 2008-2009 Başkanı

