



# EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977

2009 - 2010

Kenny JOHN (UR Bşk.)

Nuri ÖZGÜR (2420.Böl.Guv.)

Mehmet Sabri GÖRKEY (12.Grup.Guv.Yrd.)

Tarih: 23.02.2010

Toplantı No: 1628

Bülten No: 1256

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

## ÜYELERE DUYURUDUR

### BAŞKANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlarım;

Geçtiğimiz hafta şehrimizin yaşamış olduğu nehir taşkınlarından sonra şu anda her şey normale dönmeye başladı.Can kayıpsız atlatılan bu badire için şehrimize geçmiş olsun diyorum.Başarılı çalışmalarını için EDAK mensuplarını da kutluyorum.

Beykent Koleji ile birlikte yürüttüğümüz Avustralya Öğrenci değişim Programı ile ilgili olarak üç öğrencimizin elemeleri geçerek Avustralya'ya gitmeye hak kazanmaları bizleri mutlu etti.Bu proje ile ilgili detayları önümüzdeki toplantılarımızda ve bültenlerimizde sizlere duyuracağız.

Kulübümüz adına Edirne'de el sanatlarıyla uğraşanlara yönelik yeniden bir mikrokredi projesini hazırlamaya başladık.Bölgemizle yaptığımız görüşmeler neticesinde 5 kişiye 5.000.Tl den toplam 25.000.Tl mikrokredi vermeyi uygun bulduk.Bu mikrokredi projeleri artık bölgemizde Edirne Rotary Kulübü ile bütünleşen bir faaliyet halini aldı.Emeği geçenlere başta Sekreterimiz Serhad CEYLAN'a teşekkür ediyorum.

İyi günler Dileklerimle..

**Cengiz Benakman**

Bill Gates, comdex bilgisayar fuarını gezdikten sonra şu açıklamayı yapar:

"Eğer Volkswagen firması son 25 yıl içinde bilgisayar sektörü kadar hızlı gelişmiş olsaydı bugün 500 dolara alacağımız arabalara 25 dolarlık benzin koyup dünya turu atmamız mümkün olacaktı."

Volkswagen, Bill Gates'in bu sözleri üzerine, gazetelere şu ilanı verir:

"VW teknolojisi Microsoft teknolojisi gibi olsaydı otomobiller şöyle olurdu:

- 1- Her aldığınız arabada tek koltuk olur, diğer koltuklar için ekstra lisans parası ödemek zorunda kalırdınız.
  - 2- Arabalarımız sadece bizim ürettiğimiz benzinle çalışırdı.
  - 3- Ortada hiç bir neden yokken otomobiller günde en az iki kere stop ederdi.
  - 4- Yol çizgileri her yeniden boyandığında yeni bir otomobil almak zorunda kalırdınız.
  - 5- Otoyolda giderken birdenbire otomobilin bütün göstergeleri kilitlenir ve sizin bunu kabullenip arabayı baştan çalıştırmanız gerekirdi.
  - 6- Bazen sağa dönüş gibi basit bir manevra, arabanın tamamen stop etmesine neden olur ve bu durumda motoru tekrar yüklemeniz gerekirdi.
  - 7- Yağ, hararet ve akü ikaz ışıklarının hepsi ortadan kalkar ve tek bir "Genel Koruma Hatası" sinyali olurdu.
  - 8- Yeni koltuklar herkesin ayn boy ve ağırlıkta olmasını gerektirirdi.
  - 9- Bazen araba durup dururken kilitlenir ve aynı anda kapı kilidini açıp marşa basıp bir elle de anteni tutmadıkça blokaj çözülmezdi.
- (Ctrl+Alt+Delete)
- 10- VW her yeni model otomobili piyasaya çıkardığında müşterilerin araba kullanmayı bastan öğrenmeleri gerekirdi."
  - 11- Kaza anında, hava yastıkları açılmadan evvel "Emin misiniz?" diye sorardı.

Mehmet SAVAŞ'ın katkısı ile

<b>MİSAFİRİMİZ</b> :	Selçuk ERCAN	Ortopedi Uz.Dr.	Muzaffer MEMİŞ Misafiri
<b>MAZERETLİ ÜYELERİMİZ</b> :	Ahmet DEVECİ – Oktay ALEMDAR – Tarık ETKER		
<b>ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:</b>	Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre ÜLKÜMEN – Kaya ZEYBEKOĞLU – İsmet AÇIKGÖZ		
<b>DEVAM DURUMU</b> :	70.83		
<b>MUTLU GÜNLERİMİZ</b> :	02 MART : Cengiz BENAKMAN 06 MART : Ebru ZEYBEKOĞLU	Doğum Günü Doğum Günü	KUTLARIZ.....

Önümüzdeki hafta toplantımız: **02.Mart.2010 Salı Saat 19.00 de Rotary Evinde.**

<b>Başkan :</b> Cengiz BENAKMAN	<b>Bşk. Yard.-Sekreter :</b> Serhad CEYLAN	<b>Sayman :</b> Recayi ARAN
<b>Üye :</b> Tarık ETKER	<b>Geç.D.B.:</b> Akın TİRYAKİOĞLU	
<b>Bülten irtibat :</b> Faruk ETKER	<b>Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13</b>	<b>faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com</b>

**Üstün DÖKMEN “Miyase'nin Kuzuları” adlı Birinci Basımı Ekim 2009'da yapılan 223 sayfalık 2. romanında, birebir yaşadığımız ve yaşam boyu karşılaşacağımız toplumsal ve psikolojik açmazları, hayvanların gözünden ve dilinden mercek altına alarak, ne denli ve yaratıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir**

**Düşmanlar ebedi değildir.** (Bu Babil atasözü, eski Babil kalesinin kapısına yazılmıştı.)

Evet, gerçekten düşmanlar ebedi değildir; ancak dostlar da öyle. Savunma mekanizmaları bazen küçük yorganlara benzer; gece bir yanınızı örtmek için çekiştirdiğinizde bir başka yanınız açık kalır; Babil'deki duvar yazısı da öyle.

**İyi bir lider**, kıyafet değiştirir, yardımcılarını değiştirir, imaj değiştirir, yöntem değiştirir ama yön değiştirmezdi.

Öğrencileri ona, “Hocam siz hiç liderlik yapmadınız, liderlik eğitimi nasıl veriyorsunuz?” diye sormuşlardı. O da, “Arkadaşlar, bizim alanımız kişisel gelişim. Mesleği ne olursa olsun, elinde sertifikası olan herkes kişisel gelişim alanında eğitmen olabilir. Örneğin bir cerrah, elini kana bulamadan gelip kişisel gelişimci olabilir. Bizler psikoterapi yapabiliriz, psikolog olmamız gerekmez; liderlik eğitimi verebiliriz, lider olmamız gerekmez. Yapabilmek ayrı şeydir bilmek ayrı. Bakın, erkek jinekologlar çocuk doğurabiliyorlar mı? Hayır. Ama doğurabiliyorlar. Demek ki bir kişisel gelişim uzmanı, liderlik yapmasa da öğretebilir liderliği.”

İnsanlar birbirlerine kızdıklarında aşağılamak için ‘**hayvan**’ derler. Oysa hayvan kelimesinin aşağılama amaçlı kullanılması haksızlıktır. İnsanlar hayvanların sergilemedikleri nice ahlak dışı, insana yakışmayan davranış sergilerler de, yine de her zaman, her konuda hayvanlardan üstün olduklarını düşünürler. Hiçbir köpek sahibini evden uzaklara, mesela Belgrat Ormanları'na götürüp, tek başına bırakıp arabasına atlayıp kaçmaz. Hiçbir kedi sahibini çuvala koyup eve uzak bir yerde salıvermez. Pek çok köpek, sahibi yere uzandığında telaşlanır, onu yerden kaldırmadan rahat etmez; uzaklara bırakılan kediler ve köpekler, kilometrelerce yol kat edip-aslında kendilerine ait olmayan-evlerine dönerler. Yani hayvanlar insanlara oranla daha sadıktırlar, dostlarına haksızlık etmezler; bu arada adlarının hakaret amaçlı kullanılmasını da hak etmezler.

Ünlü savaşçı, bir gün savaşta düşmanını yere atar, kılıcını çeker; tam kılıcını düşmanına saplamak üzereyken düşmanı yattığı yerden bunun yüzüne tükürür. Kahraman bir an durur, sonra kılıcını indirip düşmanının gitmesine izin verir. Bu davranışının nedenini soranlara durumu şöyle açıklar: “Kılıcımı havaya kaldırdığımda, onu kanunlar adına öldürecektim ama yüzüme tükürdü; tükürünce hırsla kapıldım, onu sadece tükürdü diye öldürmek istedim. Eğer tükürdüğü için öldürürsem kendim için öldürmüş olacaktım; bu günahtır. Kanunlar dediği için öldürürsem günah değildir. Kendim için mi öldüreceğim, kanunlar için mi? Karar veremedim, tereddüt ettim, o yüzden bıraktım” Evet işte böyle; bu soylu davranışı, bugün nice yönetici veya güvenlik görevlisi sergileyemiyor ne yazık ki.

## **İLERİ DERECEDE İNGİLİZCE KURSU**

<u>My mother to be my wife:</u> .....	Anam Avradım olsun
<u>Come with ball my brother Come with ball:</u> .....	Topla Gel Abicim Topla gel
<u>Chicken translation:</u> .....	Piliç çevirme
<u>Leave the door december:</u> .....	Kapıyı aralık bırak
<u>Where is this waiter who I put:</u> .....	Nerede bu kodumun garsonu!...
<u>Clean family girl:</u> .....	Temiz aile kızı.
<u>Your hand is on the job your eye is on playing:</u> .....	Elin işte gözün oynaştı
<u>Sensitive meat ball:</u> .....	İçli köfte.
<u>Urinate quickly, satan mixes:</u> .....	Acele işe şeytan karıştır
<u>There is no saturation to her observations:</u> .....	Onun gözlemelerine doyum olmaz
<u>Man doesn't become from you:</u> .....	Senden adam olmaz
<u>Enter the desk:</u> .....	Sıraya gir
<u>Look my ram, I'm an Anatolian child, If I put, you sit:</u> .....	Bak kocum, ben Anadolu cocuguyum, bir koyarsam oturursun
<u>Airplane out of the fart, say hi to that sweetheart:</u> .....	Osuruktan teyyare, Selam soyle o yare
<u>Master !!! do something burning-turning in the middle:</u> .....	Usta !!! Ortaya yanardöner bişi yapsana
<u>Exploded egypt has escaped to my bosporus:</u> .....	Boğazıma patlamış mısır kaçtı
<u>In every job there is a no:</u> .....	Her işte bir hayır vardır
<u>She is such a mother's eye girl:</u> .....	Çok anasının gözü bi kız

## **Bu ara mal beyanı verenlere kopya: ŞAİR CAN YÜCEL'İN MAL BEYANIDIR:**

1. Avşa adasında üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen
2. Gökyüzünde bi bulut
3. Bitlis' te beş minare
4. Biri yazlık, biri kışlık iki platonik sevgili
5. Bir fabrikanın öyle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı
6. I slıkla da çalınabilen dört anonim türkü
7. Palandökende bir palan, iki döken
8. Kastamonu' da üç kasto
9. Üç fay hattı
10. Bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma
11. Dünyada mekan
12. Ahirette iman
13. Denizde kum
14. Biri İngilizce 6 adet küfür
15. Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht
16. Bi sürü saç sakal, kıl, tüy, yün
17. Üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üç ayrı banka reklamı bank
18. Bi ayakkabı çekeceği
19. Bir adet ağaç gölgesi
20. Üç kuş kanadı sesi
21. Bi sürü kedi köpek
22. Bi Marmara denizi
23. Camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci
24. Çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili
25. Anne babadan kalma yarısı yaşanmış bi ömür

### **ENTELEKTÜEL FAHİŞE**

Solcu, aynı zamanda Karl Marks'ın arkadaşı gazeteci Swinton, 1880 'lerde New York Times' ta yazıyor. Gazete bir Yahudi tarafından satın alındıktan sonra düzenlenen toplantıda, davetli gazeteciler basın onuruna kadeh kaldırmak üzere kürsüye çağırıyorlar onu. Swinton elindeki kadehiyle kürsüye çıkıyor. Ve tarihi cümleler dökülüyor bir bir ağzından...

"Dünya tarihinin şu anına dek, Amerika' da özgür bağımsız basın diye bir şey olmamıştır. Bunu siz de biliyorsunuz biz de..." diye başlıyor sözlerine; "Hiçbiriniz düşündüklerinizi olduğu gibi yazmaya cesaret edemezsiniz. Bunu yapmaya kalktığınızda yazdıklarınızın önceden basılmayacağını bilirsiniz çünkü : Çalıştığım gazete bana düşüncelerimi özgürce yazmam için değil, tersine yazmamam için bir ücret ödüyor. İçinizde benzer biçimde benzer ücret alan başkaları da vardır. Düşüncelerini açıkça yazacak kadar salak olan herhangi biri, sokakta başka bir iş arıyor olacaktır. Çalıştığım gazetemin herhangi bir sayısında düşüncelerimi apaçık yazmaya izin verseydim, 24 saat dolmadan işimden atılırdım.

Gazetecilerin işi ; gerçeği yok etmek, düpedüz yalan söylemek, saptırmak, kötülemek, servet sahiplerine ve iktidara dalkavukluk etmek, kendi gündelik ekmeği uğruna yurdunu ve soyunu satmaktır. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de... Öyleyse şimdi burada "bağımsız özgür basın" (!) "şerefine" (!) kadeh kaldırmak saçmalığı da nereden çıktı ?

Bizler, sahenin arkasındaki zengin adamların ve emperyalistlerin oyuncakları, kullarıyız. Bizler ipleri çekilince zıplayan oyuncak kuklalarız... Onlar ipleri çekiyorlar ve biz dans ediyoruz. Yeteneklerimiz, olanaklarımız ve yaşamlarımız, hepsi başkalarının malı.

"Bizler entellektüel fahişeleriz."

Not: Swinton toplantıyı şaşkın bakışlar arasında terk etti.. Gazeteden istifa etti ve kimseden para almaksızın "John Swinton's paper" diye tek yapraklı bir gazete çıkartmaya başladı.

## MEYHANE DUVARLARINDAN İNCİLER

Horoz ötsün ötmesin, sabah mutlaka olacaktır.  
Zirveye çıkarken herkese selam ver, çünkü inerken onlarla karşılaşacaksın.  
İnsanlar topraktan yaratılmıştır, her an çamurlaşabilirler.  
Başımızdan geçenlere değil, kafamızdan geçenlere içelim.  
Büyük Adam olmaya gerek yok, bizler yalnızca "Adam" olalım yeter.  
Dünyada oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur.  
Akıllı olup ta dünyanın kahrını çekeceğine, deli ol dünya senin kahrını çeksin.  
Dal, rüzgarları affetmişse de, kırılmıştır bir kere.  
Eşek nereden bilecek ki zevki sefayı; sor bakalım hiç çekmiş mi kafayı?  
Dünyanın en cesur yaratıkları insanlardır, öleceklerini bilerek yaşarlar.  
Madem dünya hiç, gece de, gündüz de iç.  
Hayatın tadını borçlanarak çıkar, sakın ödemeye kalkma tadı kaçır.  
Şarabın adı kötüye çıkmış, tadı hoş, Hele bir güzelle içersen, daha bir hoş.  
Eğer sana içki dokunuyorsa, sen de içkiye dokun.

Yirmi yaşına kadar hayatı öğrenmeyenin,  
Otuz yaşına kadar evlenmeyenin,  
Kırk yaşına kadar köşeyi dönmeyenin,  
Doksan yaşına kadar ölmeyenin  
İşi çok zor bu dünyada.

## ŞEREFİNİZE...

### Neden içki içilirken ŞEREFİNE denir ?

Her ülkenin kendine has deyişleri vardır bu konu ile ilgili.

Kimi "sağlığına" der, kimi "mutluluğuna"...

Ruslar "nazdrovya" der, Rumlar "stinigia" ...

Bizde ise konu daha hoş ve de farklıdır...

Biz "şerefe" ya da daha da özelleştirip "*şerefine*" deriz...

Eee bize de bu yakışırdı değil mi!!!..

Bu " şerefe" sözünün nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi, ya da niye "şerefe" dendiğini?

Zamanın zaman olduğu dönemlerde, içki içmek bir adap, usül işiymiş.

İçki masasına oturan ağır ağabeyler, içmeye başlamadan önce kendi aralarında şu anlaşmayı yaparlarmış:

" Arkadaşlar bu meret şişede durduğu gibi durmaz, her ne kadar yakın ahbab olsak da, bir süre sonra çenemizin bağı çözülür ve olmadık şeyler söyleyip sonradan pişman olacağımız şeyleri anlatabiliriz. Bu masada konuşulan ve anlatılanlar sadece ve sadece bu masada kalacak, söz mü?

Söz!..

Şerefine mi?

Şerefine!!.. "

O günlerde belki de bir yeminmiş bu "şerefine" sözü..

İşte tüm hikaye bu...

İsterseniz, "iyiliğe, sağlığa" da diyebilirsiniz. ...

## **Ağustos böceği ve karınca'nın üç ülke versiyonu**

Çin versiyonu :

karınca bütün yaz çalışır evini, yiyeceklerini hazır eder. Ağustos böceği de yan gelir yatar ve karıncayla alay eder, vur patlasın çal oynasın yazı geçirir. Ve kış gelir... Karınca sıcacık yuvasında karni tok bir şekilde kışı geçirirken, Ağustos böceği açlık ve soğuktan iki gün sonra ölür.

Fransa versiyonu :

karınca bütün yaz boyunca çalışır ve kış için evini, yiyeceklerini hazır eder. Ağustos böceği de yan gelir yatar ve karıncayla alay eder, vur patlasın çal oynasın barlarda yazı geçirir. Ve kış gelir. Karınca sıcacık yuvasında karni tok bir şekilde sıcacık kışı geçirmeye hazırlanırken kapı çalar. Bakar elinde bavulu ağustos böceği;

-Ne haber aptal komşum?

Kışı geçirmek için Karaip Adaları'na gidiyorum da, bir isteğin var mı sorayım dedim. Hadi bana eyvallah.

Türkiye versiyonu :

karınca bütün yaz çalışır evini, yiyeceklerini hazır eder. Ağustos böceği de yan gelir yatar ve karıncayla alay eder, vur patlasın, çal oynasın yazı geçirir. Ve kış gelir. Karınca sıcacık yuvasında karni tok bir şekilde kışı geçirirken, ağustos böceği bir basın toplantısı düzenleyerek, 'Etrafta onca aç ve üşüyen varken, karıncalar nasıl bir vurdum duymazlıkla sıcacık yuvalarında yasayabiliyorlar' diye olayı kamuoyunun vicdanına sunar.