



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977

2009 - 2010

Kenny JOHN (UR Bşk.)

Nuri ÖZGÜR (2420.Böl.Guv.)

Mehmet Sabri GÖRKEY (12.Grup.Guv.Yrd.)

Tarih: 05.01.2010

Toplantı No: 1622

Bülten No: 1250

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

Yeni yılımızı kutlayan bir mail atan Prof Raupp, Lörrach Rotary Kulübü ile ilişkilerin önümüzdeki dönem artarak devam etmesini diliyor.

Kadıköy Rotary kulübü GDB. Sait FEYZİOĞLU nun 2012 – 2013 dönemi Guvernör adayı (GLDGA) olarak saptanmıştır.

Dolmabahçe Rotary Kulübü, Rotary Çocuk Evi nden hizmet alan çocukların ürettiği resim, mozaik ve seramik eserleri “**SOKAKTAN SANATA**” başlığı altında Nişantaşı Artisan Sanat Galerisinde sergileyecektir. Sergi 04-10 Ocak tarihlerinde saat 12.00 – 18.00 arasında gezilebilir. Artisan sanat galerisi Poyracık sokak (Müfide Küley Sok.) 28 /C adresindedir.

İyi günler dileklerle.

Cengiz Benakman

MİSAFİRLERİMİZ :

Raşit GÜNAYDIN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ :

Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre ÜLKÜMEN – Kaya ZEYBEKOĞLU – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU :

83.33



Sağlık, Neşe Dolu Günler Dileriz

EDİRNE

Karaağaç Yolu

Mine- Cengiz BEKAKMAN

1950 lı yıllar ALDO DORFANI

Önümüzdeki hafta toplantımız: **12.Ocak Salı Saat 20.00 de** Rotary Evinde yapılacaktır.

Başkan : Cengiz BENAKMAN

Üye : Tarık ETKER

Bülten irtibat : Faruk ETKER

Bşk. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN

Geç.D.B.: Akın TIRYAKIOĞLU

Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com

Sayman : Recayi ARAN

EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU (OLAĞAN KONGRERAPORU)

05 Ocakta Atatürk İlköğretim Okuluna 5 adet bilgisayar hibe ettik.

22 Mart ta Bölge Vakıf Semineri yaptık.

11 Nisan da Bölge Asamblesine katıldık.

24 – 26 Nisan da Bulgaristan ın Burgas Pyrgos Rotary Kulübünün RYLA seminerini yaptık.

28 Nisan da Avustralya GİD ekibini ağırladık.

16.Haziran.2009 da yeni dönem görev aldı.

1.Asamble Mayıs -2009

2.Asamble 07.Temmuz.2009

3.Asamble 13.Ekim.2009

4.Asamble 03.Kasım.2009 dönem kulüp asambleleri yapıldı.

4. Asamblemizi Guvernörümüz Nuri ÖZGÜR,Guvernör Yardımcımız Mehmet Sabri GÖRKEY in katılımı ile Rotary Evinde gerçekleştirdik.

iki yeni üyemizin kulübe katılım töreni gerçekleştirildi.Guvernörümüz Nuri Özgür yeni üyelerimiz Mehmet EREN ve Halil ALTUĞ'un rozetlerini taktı.Bu iki yeni üyemizin katılımı ile kulübümüzün yeni bir heyecan ve yeni bir güç kazandı.

Bülten bu hafta 1250. sayısını çıkaracaktır

22.Ekim tarihlerinde ikişerli gruplar ocak başı toplantısı yaptı.

26.Eylül.2009 Edirne'ye gelen 2420.Bölge Mikro Kredi Komitesi Başkanı Gülsüm Aykut,Maslak Rotary Kulübü Başkanı Solmaz YILMAZ ve Ferzan KEMALİ ile beraber mikro kredi verdiğimiz bir gurubu ziyaret ettik.

Edirne'de bulunan diğer el sanatlarının geliştirilmesi amacıyla İstanbul kulüplerinin yapacağı mikro kredilerde kulübümüz köprü görevi üstleniyor..(iki mikro kredi projemiz başarı ile bitti)

Grup İnceleme Değişim programı için önerdiğimiz Elif ERSÖZ son elemeyi de geçerek Mehmet Sabri GÖRKEY ekip liderliğinde 02 Mayıs 2010 – 30 Mayıs 2010 tarihlerinde Almanya'ya gidecek GSE ekibine katılmaya hak kazandı.Elif i kutluyor ve kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmasını diliyoruz.

08.Ağustos 2009 günü Edirne Arama Kurtarma Ekibiyle (EDAK) ile Saros Körfezinde suyun 18 metre altında Edirne Rotary Kulübü Flaması açtık.Ve bu hareket Edirne Basınına olumlu bir şekilde yansıdı.

Edirne'de bulunan 8 tane yerel gazete1 adet yerel tv ve internet haber sitelerinde 5 kez haberlerimiz yayınlandı.

iki değerli hemşerimize Meslek Ödülü verebilme gururu yaşadık.Yıllarını Edirne'ye vermiş ve Edirne'nin unutulmaya yüz tutmuş bir sanatını Edirne kariyi tekrar canlandırmasının yanı sıra Yrd.Doç.Mehtap CÖMERT resim,duvar süslemeciliği gibi konularda da oldukça uzman.Ayhan TUNCA da yıllarını Edirne'nin Tarihini ve Turizmini tanıtmaya adadı.Çıkarmakta olduğu Yöre Dergisinin yanında beş Kitap ile Edirne'ye katkıları oldu. Fakirlere yönelik.Kızılay Tesislerinde 750 kişilik yemek hazırladık.Ve gecesinde yine fakirlere yönelik 100 kişilik iftar yemeği verdik.

20.Ocak toplantımızda Prof.Dr.Aşarya HİRAN konuşmacımızdı.

17.Şubat toplantımızda Okyar YAYALAR Dünyada ve Türkiye dev Ekonomik durum konulu konuşmacımızdı.

14 Temmuz toplantımızda Y.Doç Kasırga YILDIRAK Ekonomik Risk Yönetimi ve Tarımsal Risk Analizleri konusunda ilginç bir konuşma yaptı.

28 Temmuz 2009 Salı toplantımızda Bölge Dostluk Değişim Programı Koordinatörü Hulki YENİER ABD 6040 – 5170 Bölgeleri ile yapılacak programım ve bu konudaki sunusu bizlere sundu.

02.12.2009 2482.Bölge Bulgaristan Slivengrad R.K. İle 5.Kardeş kulüp anlaşması imzaladık.

Temmuz ayı içerisinde Edirne Yıldırım Anadolu Lisesine,öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere bir teleskop hediye ettik.

Dördü Yüksek Öğrenim ikisi Orta Öğrenim olmak üzere altı öğrenciye Eylül ve Haziran ayları arasında burs veriyoruz.

Eşlerimizin Karaağaçlı İlköğretim Öğrencilerini Sirk'e Götürdük. (90 öğrenci)

Atamızın aramızdan ayrılışının 71. yıldönümünde,Ataya olan sevgi ve bağlılığımızın yaşatılması amacıyla 1639 öğrenci,126 öğretmen ve Rotaryen bir grup 40 otobüs ile Anıtkabiri ziyaret etti.Bu çocukların 40 tanesi Çocuk Esirgeme Kurumu Edirne Şubesi öğrencileriydi.Kulübümüz bu öğrencilerin ilk defa Ankara'yı,Anıtkabiri ve Meclisi görmesini sağladı.

Eşlerimiz tarafından temin edilen 20 adet bot ve 20 adet mont yardımı Karaağaç İÖO okulundaki öğrencilere kasım ayı başında ulaştırıldı.

01.12.2009 da Deveci Han da Prof.Dr.Bingür SÖNMEZ 1914-1915 SARIKAMIŞ Meydan Muharebesi sunumunu gerçekleştirdi

Aynı gün Ressam Tayfur SANLIMAN "Sarıkamış Bir Destandır." Resim sergisini gerçekleştirdi.

Saygılarımla sunarım.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz BENAKMAN

Üstat Aydın Boysan'ın "**ŞEREF**" isimli kitabından;

Yudumlama "Metodu"

Rakıya buz atmak caiz değildir. Ağza alınacak rakıya katılacak tek dünya malzemesi sudur, su...

Rakı da, rakının huzuruna çıkacak su da, saatler önce buzdolabına konmuş olacak. Evde ise rakı şisesi de, su sürahi de, devamlı buzdolabı içinde duracak. Onların yeri orası! Öksürük şurubu konmaz, bu ikisi mutlaka buzdolabında durur. Erbabı elbet, kadehleri de, su bardaklarını da, rakı ve rakı suyuyla birlikte buzdolabına koymuş olur. Bardakta rakıyla soğutulursa ölçü kaçır.

Ciddi meyhaneler bunların hepsini, bu soğuklukta bekletir. Soğutulmuş rakı ve suyu, ille de parça buz atarak soğutan meyhanecinin alınına keriz sıfatı mürekkeple yazılmalıdır.

Diyelim ki hepsi istediğimiz gibi soğuk geldi. Soğuk bardağa önce soğuk su, daha sonra soğuk rakı dökülür. Bu döküşler de, çeşme boşaltır gibi olmaz. Su da, rakı da ince iplik gibi ve çok yavaş akıtılır. Su miktarı rakı miktarından mutlaka daha az bırakılır, yoksa rakının tadı bozulmuş olur.

Gençliklerinde rakıyı sek içen yaşlılar, o günleri zevkle anarlar. Çünkü ömür boyu sek rakıya dayanılmaz.

Bardağa ya da adı kadeh ise, ona önce rakı dökülmez, önce soğuk su ardından rakı dökülür. İyi karışma böyle sağlanır.

Böylece içmeye ciddi olarak hazırlanmış kadeh, önce ağza götürülmez, burna götürülerek koklanır. Derin nefes çekilir.

Daha sonra demci arkasına yaslanarak bardağı ağızına yavaşça yaklaştırır ve önce mutlaka yarım yudum alıp hemen yutmaz... Ağızda yavaşça dolaştırıp, dişleri arasından ciğerlerine hava çeker. Amaç, mideden önce akciğerlerin de, şöleden nasibini almasını sağlamaktır.

Alınacak ikinci yudumdan sonra arkaya yaslanarak kafa hafiften yukarı kaldırılır, bütün yudum çok yavaş ve kibarca yutulur. **(Burası önemli)** Yutar yutmaz da oturuşta, helezoni olarak yavaşça sallanılır. Bu hareketin ciddi amacı, rakının mide borusundan helezoni olarak inmesini sağlamak, yani yolunu uzatmaktır...

Çünkü Bektaşilere göre, rakının bedene en çok zevk verisi, gırtlaktan mideye inişi sırasındadır. Bu yol helezoni olarak uzamalıdır ki, demcinin zevki artsın.

Herkes bilir: Develerin boynu çok uzundur. Bu nedenle yolda yürüyen Bektaşî, bir deve görünce kiskanmış ve;

"Vay anam! Ne güzel içer bu yahu!" demiştir.

Rakısız kalmamanız dileğiyle.

Cevat GÜLER'in katkısı ile

* * *

La Cumparsita

La Cumparsita'nın bizde neden düğün müziği olduğuna Arjantinliler bir türlü akıl erdiremiyorlar.

Tuhafliklarımızdan biride budur kuşkusuz. Pek de neşe ifade etmeyen bir parçadır Cumparsita

Düğünle ilgisi yoktur.

Güftesi şöyle son bulur örneğin;

" terkedilmiş odama
burada olduğun zamanlardaki gibi
gün ışığı bile girmiyor
ve köpeğim yokluğundan dolayı yemek yemiyor
geçen gün yapayalnız görünce, beni o bile terk etti"

* * *

İnşaata amele alınacaktır. Alınacak elemanları kalfa Cemal'in seçmesi istenir. Adaylar kalabalıktır. Bu durumda Cemal sınav yapmaya karar verir.

"Bize 1 kişi lazımdır. Sizi imtihan edip birinizi alacağım."

Bir ara gözü Temel'e ilişir. Burnundan tanımıştır. Hemşerisini işe almak ister.

Önce Temel'i sınava alır ve sorar.

"Hemşerim söyle baa bakalım.. Saa 3 kuzu verdum, sonra 2 kuzu daha verdum kaç kuzun oldi?"

"6 tane oldi."

"???... Tabi bu soru biraz zor oldi, biraz taa kolayini soruyrum. Saa 2 kuzu verdum, sonra 1 tane daha verdum, kaç kuzun oldi ?"

" Dört kuzum oldi."

Cemal sinirlenir, Ama hemşerisini de işe almak ister: "Peçi 1 kuzu verdum, sonra bir kuzu daha verdum, kaç ettü ?"

"Üç ettü."

Cemal iki tokat çakar ve tekrar sorar: "Saa bir kuzu verdum, kaç kuzun oldi?"

"İç tane."

Cemal kalker ve Temel'i bi güzel döver. Alı al, moru mor, altında kan revan içinde yatan Temel'a bağırır.

"Ulan hemşeru deyüp işe almak istedum. Ula sağa bir kuzu vermişsem bir kuzun olur, anladin mu?"

"Ama" der Temel korkudan kocaman açılmış gözleriyle: "evde bir kuzu da kendimun var."

İspanyol Futbol Takımı Deportivo

ve Barbaros Hayreddin Paşa

İspanyol futbol takımı Deportivo La Coruna takımının "Türkler" lakabı almasının ve taraftarlarının maçlara Türk Bayraklarıyla katılmalarının sebebinin Barbaros Hayreddin Paşa'ya uzandığını biliyor muydunuz?

Adı bütün Avrupa'da destanlaşmış olan Barboros Hayreddin Paşa Akdeniz'e hükmettiği sıralarda, Akdeniz'de kendisine en büyük rakip olarak İspanya, İtalya, Avusturya, Almanya ve Hollanda tahtlarına da sahip dünyanın en büyük hristiyan devleti İspanya İmparatorluğu'yla büyük savaşlar yapmakta ve yeryüzünde kan akıtan bu imparatorluğu leventleriyle sarsmaktaydı. Öyle ki, İspanyollar şımarık çocuklarını "Sus yoksa Barbaroşa gelip seni yer" diyerek korkutmaktaydı.

İşte bu mücadeleler esnasında İspanya'nın yitildiği ile ünlü Galicia bölgesinin delikanlıları Hayreddin Paşa ve Türkler'le çeşitli konularda işbirliğine girmişler. Bu işbirliğini içlerine sindiremeyen komşu kent Vigo Halkı ise ihanet saydıkları bu durum karşısında La Coruna'lılara "Türkler" adını takmışlar. Buna karşılık, La Coruna Halkı da Celta Vigo'lulara Portekizliler'e yakınlıkları sebebiyle "Portekizliler" adını vermişler.

İki komşu şehir arasında yüzyıllardan beri süregelen bu rekabet günümüzde ise özellikle futbolda kendini göstermektedir. Celta Vigo'lular, Deportivo'lulara Türkler'le yaptıkları işbirliği nedeniyle; Deportivo'lular da Celta Vigo'lulara Portekiz'lilere yakınlıkları nedeniyle, "Hain" yakıştırmaları yapmaya ve rakiplerince takılmış bu adları birbirlerinin inadına zevkle sahiplenmeye devam etmektedirler.

Celta'lı futbolseverler derbi maçlarda "Türkler dışarı" diye tezahürat yaparken, Deportivo'lular da "En büyük Türkiye" diyerek takımlarını desteklemektedirler. Vigo şehrinin takımı Celta'da çok sayıda Portekiz taraftar derneği kurulmasına karşılık La Coruna takımı Deportivo'da da ateşli Türk dernekleri kurulmuş. İşte bu sebeple Deportivo La Coruna'nın her oynadığı maçta sahaya asılmış çok sayıda Türk bayrağı görebilirsiniz. Ayrıca ülkede düzenlenen uluslararası fuar, kongre ve spor müsabakalarında Türk Bayrakları'nın Deportivolular tarafından aşırıldığına da şahit olabilirsiniz.

KITLAMA ÇAY İÇMENİN ÖYKÜSÜ

Doğu Anadolu'da, çay içilirken genellikle şeker çaya karıştırılmıyor, kıtlama yapılıyor... Bunun çıkışı ise çok ilginç... Eskiden İran'da çaya tatlandırıcı olarak hurma ve üzüm katılıyordu. İngilizler İran'a şeker satmaya kalktıklarında bunu başaramadılar. Sonra İranlı Mollalarla irtibat kurdular. İngilizler Mollaların vereceği fetva karşılığında kazancın % 10'nu teklif ettiler...

Nitekim bir Cuma Namazı'nda (İran'da Cuma Namazları o bölgenin en büyük camisinde ve çok kalabalık olarak kılınıyor) Cuma Hutbesi'nde Mollalar şu vaazı verdi: "**Siz Allah'ın nimeti olan hurma ve üzümü nasıl olur da çaya katarsınız! Bundan böyle çaya şeker katacaksınız!**" Bu vaazdan sonra İranlılar çaya şeker katmaya başladılar. İşler yoluna girince İngilizler Mollalara verdiği % 10 payı satışların iyi gitmediği gerekçesiyle vermemeye başladı. Bunun üzerine Mollalar ikinci bir fetva verdi Cuma Hutbesi'nde: "**Gâvur icadı şekerini çaya katmak caiz değildir!...**" Bu fetva üzerine İranlılar evlerindeki şekerleri sokaklara döktü...

İngiliz firmaları bunun üzerine baktılar olacağı yok, Mollalarla yeniden masaya oturdu. Fakat Mollalar bu sefer % 20 pay istedi. İngilizler çaresiz kabul etti. Mollalar Cuma Hutbesi'nde bu sefer şöyle fetva verdi: "**Biz size çaya şeker katmayın dedik ama sokaklara dökün de demedik, şekerini sokağa dökmeyeceksiniz, şekerini çaya batıracak ve böylece gâvur icadı şekerine boy abdesti aldırarak ve öyle içeceksiniz!!**"

İrfan ERETEK'in katkısıyla