



EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977

2009 - 2010

Kenny JOHN (UR Bşk.)

Nuri ÖZGÜR (2420.Böl.Guv.)

Mehmet Sabri GÖRKEY (12.Grup.Guv.Yrd.)

Tarih: 27.10.2009

Toplantı No: 1613

Bülten No: 1241

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

1613.Toplantımızı 2482.Bölge Bulgaristan Svilengrad Rotary kulübünde yaptık.Her iki kulüpte resmi toplantılarını ayrı ayrı açtılar.Toplantıda ayrıca Bourgas-Pyrgos R.K - Aydos R.K - Lubimets R.K. ve Haskovo R.K üyeleri de vardı.Svilengrad Mezek te 5.000 dönüm arazi içindeki Katarzyna şarap fabrikasını ziyaret ederek bu konularda oldukça bilgilendik.

Toplantıya katılan Serhad Ceylan-Racayi ARAN-Akın TİRYAKİOĞLU-Tamer BORAL-Sedat ÖNENGÜT-Ali ES-Demirkan ÇAĞLAYAN-Hasan ALTUNTAŞ-Halil ALTUĞ-Emre ALP-Kemal KARAKUŞ-Ahmet DEVECİ ve Şükrü CİRAVOĞLU dostlarıma teşekkür ediyorum.

Bu başarılı Uluslar arası Organizasyonu gerçekleştiren Uluslar arası Başkanımız Tamer BORAL'ı kutluyorum ve ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

İlan edemeden toplantı yerimizi değiştirdiğimizden katılmayan üyelerimizi devamdan göstereceğiz.

Esas amacımız Svilengrad Rotary Kulübü ile kardeş kulüp anlaşması için görüşmeler yapmaktı.Ne güzel tesadüf ki aynı teklifi onlardan da aldık.Formaliteler tamamlandıktan sonra 5. kardeş kulübümüz Svilengrad R.K. olacak.

6. kardeş kulüp teklifimizi ise Almanya1930.district Lörrach Rotary Kulübü ne yapabilmek için 06.Aralık.2009 da kulüp üyeleriyle Almanya'ya gideceğiz.Şu anda 24 kişinin katılımı kesinleşti gibi.

Bildiğiniz gibi 2481. Bölge Yunanistan Kavala R.K. ve Didimotihco R.K. – 2482. Bölge Bulgaristan Kardjali R.K. ve Burgas-Pyrgos Rotary Kulüpleri ile kardeş kulüp olmuştuk.Sınır kenti olmamızın avantajlarını sanıyorum en iyi şekilde kullanıyoruz.

03.Kasım.2009 tarihindeki toplantı günümüzde Kulübümüz 4.Asamblesini Governörümüz Nuri ÖZGÜR ve Governör Yardımcımız Mehmet Sabri GÖRKEY ile beraber gerçekleştirilecek. Dönemimizin önemli bir sınavını vereceğiz.Tüm arkadaşlarımız yardımını bekliyorum.

Cengiz Benakman

EDİTORÜN NOTU : 1241 sayılı bültenimiz anatomik bir arıza yüzünden 3 gün gecikmeli olarak çıktı
Özür Dileriz.

DEVAM DURUMU : 100.00

MUTLU GÜNLERİMİZ :

01 KASIM : Önder YALINÇGÖREN	Doğum Günü
06 KASIM : Zehra-Tamer BORAL	Evlilik Yıldönümü
06 KASIM : Selda ARAN	Doğum Günü
16 KASIM : Figen ETKER	Doğum Günü

KUTLARIZ.....

Önümüzdeki hafta toplantımız: **03.Kasım.2009 Salı Saat 20.00 de** Rotary Evinde ASAMBLE yapılacaktır.Yemek HANEDAN Restorand ta

Başkan : Cengiz BENAKMAN	Bşk. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN	Sayman : Recayi ARAN
Üye : Tarık ETKER	Geç.D.B.: Akın TİRYAKİOĞLU	
Bülten irtibat : Faruk ETKER	Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13	faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com

İADE ADRESİ: Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10

22100

EDİRNE

TÜRKİYEİN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

Babası öldü.

Yetim büyüdü. Üvey evlat oldu.Tutuklandı.Hapse atıldı.Sürüldü.İşsiz kaldı.

Şöyle yazıyordu o sıkıntılı günlerde kaleme aldığı günlüğüne;

'Harcamalarım fazla değil, zira gelirim hep az.'

Hastalandı, böbreklerinden.Vuruldu, göğsünden.Mesleğinden atıldı. İdama çarptırıldı.Kardeşleri öldü.

Çocuğu olmadı.

Boşandı.

Karaciğeri iflas etti.

Evet...

Mustafa Kemal Atatürk bu...

Evladı olmayan bir yetimin, duygularını anlatın...

Anlatın ki, o yetimin, evlatlarımıza bıraktığı hediyein kıymetini anlasın evlatlarımız.

Cumhuriyet, çocuklara anlatıldığı gibi, folklorik bir müsamere coşkusundan ibaret değil çünkü...

Anlatın ki, kökeninde barınan derin hüznü kavrasınlar.

İşte liste yukarıda.

Kısacık ömründe bir insanın başına ne felaket gelebilirse gelmiş...

Bunu anlatın...

Direnen, teslim olmayan ruhu anlatın ..

Korkmasınlar engellerden.

Korkmasınlar yalnız kalmaktan.

Korkmasınlar işsizlikten...

Korkmasınlar parasızlıktan.

Korkmasınlar alçaklardan.

Korkmasınlar doğrulardan.

Yürek dediğin...

Sadece organ değil

Bunu anlayın !!!

Bir Anı ...

İzmir kurtulmuş, çok tatlı bir yorgunluk, Ankara'ya hareket edecekler...

Trene binerler ve kompartımana çekilirler. Ertesi gün, yaveri, Atatürk'ün kompartımanının kapısını çalar.

Atatürk, yorgun, bitkin bir halde kravatını yıkamaktadır. Yaveri;

'Paşam bu ne hal, hiç uyumadınız herhalde, niye böylesiniz?' der.

'Çocuk, kompartımanıma yastıkla battaniye koymayı unutmuşsunuz. Kolumu yastık yaptım ağrıdı. Setremi yastık yaptım üşüdüm. Uyumadım kalktım' der. Yaveri;

'Aman paşam! Birimize haber verseydiniz. Hemen size bir yastıkla battaniye getirirdik' der ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan tarihi bir cevap verir;

'Geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz, hiçbirinize kıyamadım. Önemli olan benim uyumam değil, milletimin rahat uyuması ..'

ATAMIZ SAYESİNDE ÖYLE RAHAT UYUYORUZ Kİ;

HALA UYANAMADIK !!!

Mazhar Müfit Kansu hatıralarından

MAZHAR NOT DEFTERİN YANINDA MI ?

Erzurum Kongresi yapıldığı dönemlerde geçen bir konuşma:

"Mazhar not defterin yanında mı?"

"Hayır paşam."

"Zahmet olacak ama bir merdiveni inip çıkacaksın. Al gel."

Mazhar Müfit Kansu'nun aşağıya gidip elinde not defteriyle geldiğini görünce, sigarasından bir iki nefes çektikten sonra:

"Ama bu defterin, bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar gizli kalacak. Bir ben, bir sen, bir de Süreyya (Kalem Mahsus Müdürü) bileceksiniz, şartım bu..."

Paşa'nın şartı kabul edildi. Bundan sonrasını olayın şahidi Mazhar Müfit Kansu'nun ağzından dinliyoruz:

"Öyleyse tarih koy" dedi.

Koydum: 18 Temmuz, 1919 Sabaha karşı.

"Pekala yaz" diyerek devam etti. "Zaferden sonra Hükümet biçimi Cumhuriyet olacaktır. Bu bir. İki Padişah ve Haneden hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Üç örtünme kalkacaktır. Dört Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir."

Bu anda kalem elimden düşüverdi. Yüzüne baktım. O da benim yüzüme bakıyordu. Bu, gözlerin bir takılıştı birbirlerine çok şey anlatan konuşuşuydu. Paşa ile zaman zaman senli benli konuşurdum.

"Neden duraksadın?" dedi.

"Darılma ama paşam, sizin hayal peşinde koşan taraflarınız var" dedim.

Güldü...

"Bunu zaman gösterir, sen yaz" dedi. "Beş Latin harflerini kabul etmek."

"Paşam yeter, yeter..." dedim. Biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir insanın davranışı ile: "Cumhuriyet ilanını başarmış olalım da üst tarafı yeter" dedim.

Defterimi kapattım. "Paşam sabah oldu. Siz oturmaya devam edeceksiniz, hoşçakalın" dedim. Yanından ayrıldım. Gerçekten gün ağarmıştı. O anda olayların beni nasıl aldattığını ve Mustafa Kemal'i doğruladığını ve Mustafa Kemal'in beni nasıl bir cümle ile yıllar sonra susturduğunu tarih önünde açıklamalıyım...

Aradan yıllar geçmişti...

Çankaya'da akşam yemeklerinde birkaç defa: "Bu Mazhar Müfit yok mu, kendisine Erzurum'da örtünme kalkacak, şapka giyilecek, Latin harfleri kabul edilecek dediğim ve bunları not etmesini söylediğim zaman, defterini koltuğunun altına almış ve bana hayal peşinde koştuğumu söylemişti" demekle kalmadı, bir gün önemli bir ders daha verdi.

Şapka devrimini açıklamış olarak Kastamonu'ndan dönüyordu. Ankara'ya geldiği zaman da otomobille eski meclis binası önünden geçiyordu. Ben de kapı önünde bulunuyordum. Manzarayı görünce gözlerime inanmadım!...

Kendisinin yanında oturan Diyanet İşleri Başkanı'nın başında da bir şapka vardı. Kendisi ne ise? Fakat kendisim karşılamaya gelenler arasında bulunan Diyanet İşleri Başkanına da şapkayı giydirmişti. Ben hayretle bu manzarayı seyrederken otomobili durdurdu. Beni yanına çağırdı ve şöyle dedi:

"Azizim Mazhar bey, kaçınıcı maddedeyiz? Notlarına bakıyor musun?"

PS. Kalem Mahsus Müdürü olarak adı geçen Süreyya Bey, Münir paşa mahdumu merhum Büyükelçi Süreyya Anderiman'dır. 28.09.1959 tarihinde Tokyo'da Büyükelçi iken eşi ile intihar etmiş idi.

"Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesinde yetişerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri, çok iyi incelemek dikkatinden, bir an vazgeçmesin!"

"Vatandaşlar! Vatanınızda herhangi bir şahsı, istediğinizi sevebilirsiniz; kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evlâdınız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, millî mevcudiyetinizi bütün sevgilerinize rağmen herhangi bir şahsa, herhangi bir sevdiğinize vermeye sebep olmamalıdır. Bunun aksine hareket kadar büyük hata olamaz."

Mustafa Kemal ATATÜRK-1925

BETÜL MARDİN den

1. Her sabah spor yapacaksın. Günaşırı filan değil evladım. Her sabah.
2. Hep çalışacaksın. Üreteceksin. Beynin meşgul olacak, hep koşturman gereken işler olacak.
3. Günceli takip edeceksin. Haber izle, dergi, kitap, gazete oku. Gündemi yakala. Her konuda kendini "update" et. Yeni çıkan kitapları da bil, yeni açılan lokantaları da, bu sene moda olan renkleri de.
4. Evlilik ise şart değil, kafanı takma. Gerekli de değil. Hatta şöyle söyleyeyim: One problem less! (Bir problem eksik!)
5. Çocuk meselesine gelince... Ha işte, burada akan sular duruyor. Yapabiliyorsan yap. Birini bu kadar çok sevmek, onun sorumluluğunu taşımak sadece onu değil, seni de mutlu eder. Doğurmayacaksın, evlat edin. O zaman da senin çocuğun değişen bir şey yok. Evlat edinmeyeceksen de, manevi çocuğun olsun, birini okut, geleceğini şekillendirmesine yardımcı ol.
6. Günde bir kere et ye. Mutlaka her öğün sebze ve meyve ye. Kusura bakma, ben tatlı severim. Tatlıdan uzak dur diyemeyeceğim!
7. Ölümden sonra yaşamak istiyorsan, günlük tut. O küçük notlar, hem kendi hayatının tanıklığı, hem de yarına kalan bir bilgi kaynağı. Mesele benim babam, hiç üşünmeden 60 sene boyunca her gün Ece Ajanda'sına o gün olanları yazmış. Hâlâ açıp okuyorum ve çok faydalaniyorum.
8. Olumlu olacaksın.
9. Bazı şeyleri kabul edeceksin: Bütün kadınların seni sevmesine imkân yok! Demek ki bazı kadınlara dikkat edeceksin.
10. Erkeklerle gelince, aynı anda birkaçını sevmeyeceksin. Ama onların böyle bir yeteneği olduğunu bileceksin!!!

AĞUSTOS BÖCEĞİ HİKAYESİ

Şu hikayeye bir de SUNAY AKIN gibi bakalım...

Bir ağustos böceği doğmadan önce toprağın altındaki bir lavrada ortalama olarak 12 yıl bekler. Evet, tam 12 yıl. 12 yıllık hapislikten sonra dünyaya gelen garibanın ömrü adında yazılıdır: Ağustos. Yani topu topu bir ay... Şarkı söyleyen yalnızca erkek ağustos böceğidir. Çünkü dişi, en güzel şarkıyı söyleyeni kendine eş seçecek ve çiftleşecektir. Düşünsenize, 12 yıl toprağın altında bekle, dışarı çık. Ömrün bir ay... Buldun, buldun... Bulamadın, bir daha yok.

Siz olsanız çalışır mıydınız?

YAŞLANDI KÇA ZENGİNLEŞTİĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ????????????



Uzunca bir sureden beri
SAÇLARINI ZDA GÜMÜŞ,
DİŞLERİNİZDE ALTIN,
BÖBREKLERİNİZDE TAŞ,
KANINI ZDA ŞEKER,
AYAKLARINI ZDA KURŞUN,
DAMARLARINI ZDA DEMİR
birikiyor.
Sonu gelmez bir "TABİİ GAZ" stoku da cabası.

Boyle bir servete sahip olduğunuzun farkında mıydınız????